

Verzoendeksel & Voorhangsel

*Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft,
om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;
Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis,
en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed,
namelijk de vergeving der zonden;
Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods,
de Eerstgeborene aller kreaturen.*

Kolossenzen 1:12-22:

Ad Leeuwenhage

Hebreeuwse woorden worden gelezen van rechts naar links en ook de daarbij behorende getalswaarden.
Alles in deze uitgave mag gekopieerd en gebruikt worden, als het is tot eer van de Heere Jezus Christus.

Verzoendeksel en Voorhangsel

Gezien vanuit de Tabernakel:

zullen wij er (zeer beknopt) bij stilstaan dat heel de Tabernakel (en in het bijzonder het Voorhangsel en het Verzoendeksel) op profetische, typologische en illustratieve wijze spreken over de heerlijkheid, de positie, het werk en de dienstbaarheid van de HEERE Jezus Christus in onze dagen (dus gedurende de vijfde bedeling), ten behoeve van de Gemeente, die zijn Lichaam is.

De HEERE Jezus Christus, Die in Zijn opstanding gesteld is tot Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade, naar de Ordening van Melchizedek en Die gezeten is op de troon Zijner genade in het binnenst heiligdom.

Heel de Tabernakel spreekt op profetische, typologische en illustratieve wijze over de heerlijkheid, de roeping, de bestemming en de positie van de Gemeente in de hemel, in Christus Jezus onze HEERE. De Tabernakel spreekt daarmee ook over onze dienstbaarheid ten behoeve van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Op grond van geloof in de HEERE Jezus Christus en uit de rijkdom van Zijn genade, zijn wij door Hem en met Hem gezet in de opperzaal, in de Hemel der hemelen. Wij worden opgeroepen om in vrijmoedigheid te naderen tot Zijn Troon in Zijn opperzaal.

Daar staan wij rondom de troon Zijner heerlijkheid, in het volle besef dat wij daar, door Christus als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade, volmaakt gesteld worden. Daar worden wij door Hem bekwaam gemaakt en gereinigd van een bezwaard geweten.

In heel de Tabernakel onder het Oude Verbond worden op profetische, typologische en illustratieve wijze uitgebeeld de geestelijke waarheden van het Nieuwe Verbond der Genade, met betrekking tot de HEERE Jezus Christus en met betrekking tot de Gemeente, die Zijn Lichaam is.

Zoals:

Hebreeën 1:1-4:

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door

Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

Christus is de erfgenaam van alles en Hij draagt alle dingen door het Woord Zijner kracht. De HEERE Jezus Christus draagt ook ons die in Hem geloven, door het Woord Zijner kracht.

Efeze 1:3:

Geloofd en geprezen is dan ook de God en Vader van onze HEERE Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Efeze 2:1-8:

Zeker als wij beseffen wie wij van nature eertijds waren:

Hij heeft u mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goeder-tierenheid over ons in Christus Jezus.

Kolossenzen 1:12-22:

Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de

Eerstgeborene aller creaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; En Hij is het Hoofd des Lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;

Hebreeën 4:16:

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Deze gemeentelijke waarheden onder het Nieuwe Verbond der Genade, werden dus op profetische, typologische en illustratieve wijze onder het Oude Verbond der Wet in de Tabernakel uitgebeeld.

Zoals de uitermate verhoging van de HEERE Jezus Christus op de troon Zijner heerlijkheid; en de verlossing waarin wij staan; en de hemelse zegeningen die wij in de HEERE Jezus Christus nu reeds ontvangen hebben; en de vrijmoedigheid die wij hebben om te staan rondom Gods troon.

Vanaf de Troon der Genade spreekt de HEERE tot ons, als de Hogeproester van het Nieuwe Verbond.

Onder het Oude Verbond der Wet was de Tabernakel de eerste draagbare tempel, zonder vaste woon- of verblijfplaats op aarde.

De Tabernakel werd gebouwd buiten de legerplaats, nadat het volk Israël verlost was uit Egypte.

Dit gebeurde op basis van het slachten en het eten van het paaslam; **èn** omdat men geschild had achter het bloed van het lam, dat voor hen was geworden tot levende deur. (*Exodus 12*)

De bouw van de ware Tabernakel onder het Nieuwe Verbond der genade is de bouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

De Gemeente is in feite een draagbare tempel, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft op aarde.

De Gemeente wordt gebouwd buiten de legerplaats, nadat wij verlost zijn uit Egypte, oftewel verlost uit de slavernij van deze wereld.

Dit gebeurt op basis van het slachten en het eten van ons Paaslam: Christus; **èn** omdat wij schuilen achter het bloed van het Goddelijk Lam, Die òns is geworden tot levende Deur, namelijk: de Christus.

Na de uittocht uit Egypte, en na de doortocht door de Schelfzee, kwam Mozes met het volk Israël bij de berg Sinäi. Daar kreeg Mozes de opdracht van de HEERE om de Tabernakel te bouwen. Mozes moest op aarde een afbeelding maken van datgene wat hij op de berg gezien had.

Exodus 25:1 e.v. (zie ook Exodus 35:20 e.v.):

De HEERE vraagt via de mond van Mozes aan het volk of men van harte een hefoffer, danwel een vrijwillige bijdrage zou willen leveren ten behoeve van de bouw van de Tabernakel.

Romeinen 12:1:

De HEERE vraagt via de mond van de apostel Paulus aan ons een grotere vrijwillige bijdrage:

Ik bid u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, Heilige, Gode welbehagelijke (= vrijwillige) offerande, welke is uw logische dienst aan God.

Exodus 25:40:

En vervolgens zegt de HEERE tot Mozes:

Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is.

In de Bijbel is elke berg een type of uitbeelding van een koninkrijk.

Déze berg is een type of uitbeelding van het Koninkrijk der Hemelen.

Aangezien de dingen in het Koninkrijk der Hemelen het ware zijn, moest Mozes op aarde een afbeelding, danwel een illustratie maken van datgene wat hem door de HEERE op deze Berg getoond was.

Als wij een berg beklimmen is dit meestal om vergezichten te kunnen zien. De HEERE toont hier aan Mozes een profetisch vergezicht.

Mozes ziet profetische waarheid in verband met toekomstende, eeuwige, blijvende dingen.

Deze **toekomstende dingen** zouden dus verschijnen pas **na Mozes**:

dus **na** het Oude Verbond der Wet

dus **na** de kruisdood van de HEERE Jezus

want de kruisdood van de HEERE Jezus betekende tevens het einde van het Oude Verbond der Wet

Pas **vanaf** de opstanding van Christus en onder het Nieuwe Verbond der Genade zouden de **toekomstende dingen** aanbreken.

Deze **toekomstende dingen** hebben alles van doen met de uit de dood opgestane, verhoogde, en verheerlijkte HEERE Jezus Christus, Die sindsdien gezeten is op de Troon Zijner Heerlijkheid;

Vervolgens hebben deze toekomstende dingen eerst van doen met de bouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Want de vergankelijke tabernakel onder Mozes en dus onder het Oude Verbond der Wet, was slechts een illustratie van de ware Tabernakel onder Christus, het Nieuwe Verbond der Genade.

De ware Tabernakel is namelijk de HEERE Jezus Christus en de Gemeente, die Zijn Lichaam is.

Enkele tabernakelen, die genoemd worden in het Nieuwe Testament, met als eerste en belangrijkste Tabernakel, de HEERE Jezus Zelf.

Johannes 1:14:

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (= getabernakeld); en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid.

Elke gelovige individueel, zowel als de Gemeente als collectief, is een tabernakel:
2 Korinthe 1 en 5; Hebreëën 8:2; 2 Petrus 1:13 en 14; Openbaring 13:6; 15:5 en 21:3

Mozes moest in de woestijn, onder het Oude Verbond der Wet, een nauwgezette illustratie maken van nieuwtestamentische, gemeentelijke waarheid.

De ware Tabernakel is Christus Jezus en de Gemeente, onder het Nieuwe Verbond der Genade.

Mattheüs 17:4 en 5:

Ruim 1600 jaar later, op de Berg der Verheerlijking, zeggen Petrus, Johannes en Jacobus tot de HEERE Jezus Christus, Die daar in verheerlijkte gedaante verschijnt: Als U wilt, dan zullen wij 3 tabernakelen bouwen; voor U en voor Mozes, en voor Elia.

Terug naar Mozes:

Mozes is de uitbeelding van het Woord onder het Oude Verbond der Wet; Het Oude Verbond der Wet getuigde door middel van profetische vergezichten over de komst van de ware Tabernakel en dus over de komst van de **HEERE Jezus Christus en Zijn Lichaam, onder het Nieuwe Verbond der Genade.**

Het is dan ook logisch dat:

hoewel Mozes uit de stam Levi dit profetisch vergezicht op de berg gezien heeft, het toch **Bezaleël uit de stam Juda** is, die dit vergezicht over de ware Tabernakel heeft mogen bouwen.

Mozes, het Woord van het Oude Verbond der Wet, is ook niet in staat om de Gemeente te bouwen.

De Gemeente wordt gebouwd door Christus, die het Woord is van het Nieuwe Verbond der Genade.

Het Lichaam van Christus wordt gebouwd door Christus, Die het Hoofd is van de Gemeente, die Zijn Lichaam is.

De leden van het Lichaam van Christus mogen betrokken zijn in de opbouw van de Gemeente.

Bezaleël is dan ook een type van de opgestane en verheerlijkte Christus Jezus onze HEERE.

Exodus 31:1 e.v.:

De HEERE zegt dan ook tot Mozes:

Zie, Ik heb met name geroepen Bezaleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda. En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk; Om te bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver,

en in koper, En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in alle handwerk. En Ik, zie, Ik heb hem bijgevoegd Aholiab, den zoon van Ahisamach, van den stam van Dan; en in het hart van een iegelijk, die wijs van hart is, heb Ik wijsheid gegeven; en zij zullen maken al wat Ik u geboden heb.

Met name geroepen = Er is ook geen andere Naam door God geroepen en gegeven, dan de Naam die boven alle naam is, namelijk de HEERE Jezus Christus.

Die naam, door welke wij móeten zalig worden.

Filippenzen 2:9; Handelingen 4:12

Bezaleël = **בצלאל** = overschaduwde door God
 = 30.1.30.90.2 = 153
 = de getalswaarde van: "de zonen Gods" (*Genesis 6:4*)
 = de grote vissen (Ichthus) in één net (*Johannes 21:11*)
 = het driehoekstgetal van 17 (1 t/m 17 opgeteld)
 17 Nissan is de opstandingsdag van Christus
 17 is het achtste priemgetal

Zoon van Uri = **בן אורי** = erfgenaam van het Licht = Ben Owri
 erfgenaam van God Die Licht is

Zoon van Hur = **בן חור** = erfgenaam van de rots
 erfgenaam van de witte en reine God
בן רוח = Ben Roeach = erfgenaam van de Geest
 in anagram is Hij de erfgenaam van de Geest

Uit Juda = Hij is tot lof van God

Aholiab = **אהליאב** = tent of tabernakel van de vader
 (dat is Christus en de Gemeente)
 In Christus worden wij betrokken bij de opbouw van de Gemeente.

Achisamak = **אחיסמכ** = mijn broer zal hen tot Hulp zijn
 Mijn Geest geeft hulp op Zijn tijd

Uit Dan = **דן** = rechter (uitbeelding van Israëls God)

Exodus 36:1-7:

Toen wrocht Bezaleël en Aholiab, en alle man, die wijs van hart was, in denwelken de HEERE wijsheid en verstand gegeven had, om te weten, hoe

zij maken zouden alle werk ten dienste des heiligdoms naar alles, dat de HEERE geboden had. Want Mozes had geroepen Bezaleël en Aholiab, en alle man, die wijs van hart was, in wiens hart God wijsheid gegeven had, al wiens hart hem bewogen had, dat hij toetrad tot het werk, om dat te maken. Zij dan namen van voor het aangezicht van Mozes het ganse heffer, hetwelk de kinderen Israëls gebracht hadden, tot het werk van den dienst des heiligdoms, om dat te maken; doch zij brachten tot hem nog al- len morgen vrijwillig offer.

En het volk van God was zeer overvloedig in hun vrijwillig geven:

Derhalve kwamen alle wijzen, die al het werk des heiligdoms maakten, ieder man van zijn werk, hetwelk zij maakten; En zij spraken tot Mozes, zeggende: Het volk brengt te veel, meer dan genoeg is ten dienste des werks, hetwelk de HEERE te maken geboden heeft. Toen gebood Mozes, dat men een stem zoude laten gaan door het leger, zeggende: Man noch vrouw make geen werk meer ten heffer des heiligdoms! Alzo werd het volk teruggehouden van meer te brengen. Want der stoffe was denzelven genoeg tot het gehele werk, dat te maken was; ja, er was over.

1 Kronieken 29:9:

Zo ging het ook in verband met de voorbereiding van de bouw van de Tempel te Jeruzalem:

En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een volkomen hart den HEERE vrijwillig; en de koning David verblijdde zich ook met grote blijdschap.



We zien hier één van de vele afbeeldingen die van de Tabernakel zijn gemaakt. U moet er altijd rekening mee houden, dat dit soort afbeeldingen van de Tabernakel (op papier of als maquette) niet door God zijn geïnspireerd, maar door mensenhanden zijn gemaakt. Ze zijn dan ook altijd onvolledig en altijd gebrekkig. Zeker omdat men over het algemeen weinig waarde hecht aan de details die de Schrift zelf geeft.

Op deze afbeelding heeft de poort vijf pilaren in plaats van 4.

De tabernakel staat op deze afbeelding gericht naar het westen, in plaats van naar het oosten; enz. enz.

Maar goed, ze geven ons in ieder geval toch een redelijk beeld.

We zien hier dan ook een Heiligdom, staande in een Voorhof met daar omheen een omheining. De omheining is gemaakt van fijn getweerd wit linnen, hangend aan pilaren. In deze omheining is een kleurrijke Poort.

Als wij deze Poort ingaan, komen wij in de Voorhof.

Het eerste wat wij dan tegenkomen is het koperen Brandofferaltaar.

Het volgende waar wij tegenaan lopen is het koperen Wasvat.

Dan komen we bij de kleurrijke Deur van de Tabernakel.

Door deze kleurrijke Deur komen wij in het eerste gedeelte van de Tabernakel, het Heilige genaamd. Daarin staan de Tafel der Toonbroden, de gouden Kandelaar en het gouden Reukofferaltaar.

Daarna komen we bij het kleurrijke Voorhangsel met daarop vier geborduurde Cherubs.

Vorbij het Voorhangsel komen we in het Heilige der Heiligen, het tweede gedeelte van de tabernakel. We zien daar de Ark des Verbonds met daarop het gouden Verzoendeksel met de vier gouden Cherubs. De Ark des Verbonds met het Verzoendeksel, als uitbeelding van de HEERE Jezus Christus, gezeten op Zijn Troon der Genade.

Waarom ik denk dat er vier Cherubs op het Verzoendeksel en het Voorhangsel zijn, zal ik straks toelichten.

1 Timotheüs 6:16:

Maar eerst terug naar de omheining.

De gehele omheining is van fijn getweerd wit linnen en spreekt dus feitelijk

over de levende God, Die een ontoegankelijk Licht bewoont. Er is eigenlijk voor geen enkele zondaar toenadering mogelijk tot God en Zijn Heiligdom.

Johannes 10:10 en 11:

Hoewel er zijn, die van elders binnenkomen, maar die komen alleen om te stelen en te moorden.

De HEERE Jezus Christus zegt

: Ik ben de Deur der schapen

: Ik ben gekomen opdat zij het Leven en overvloed hebben

: Ik ben de goede Herder Die Zijn leven stelt voor de schapen

Daardoor is er een open Poort naar God toe.

Het is deze vierkleurige Poort.

De levende God nodigt elk mens uit om in geloof, via deze kleurrijke Poort, te naderen tot God.

Numeri 3:38:

Deze kleurrijke Poort zou gericht zijn naar het oosten en dus naar de opgang der zon.

Oosten = קדמ = 40.4.100 = qedem

= oorsprong

de levende God is de oorsprong van leven

= de levende God is de oorsprong aller dingen en Hij is boven alle dingen

= de levende God komt van boven

en keert weder naar boven

קדמ = 40.4.100 = 144 = getuige zijn van de levende God

(zoals de 144.000)

144 = 40.30.4.70 = עדלמ =

adullam = eeuwig getuigenis

Oosten

= rechts

= de levende God is recht en Hij is Rechter

Het Oosten

= de opgang der zon

= de zon, type van Christus Die het Licht der wereld is, komt vanuit het oosten en gaat langs een sinuslijn naar het westen.

De weg van Zuiderkruis naar Noorderkroon

Vanuit het oosten = de HEERE openbaart Zich naar het westen en in het westen
= komt het leven, het recht, de wijsheid en het licht
De levende God zendt zijn leven, Zijn licht,
Zijn Woord, Zijn wijsheid, namelijk Zijn Christus
naar het westen

Ook de Olijfberg ligt ten oosten van de stad Jeruzalem.

Het kruis van Golgotha stond ten westen van de stad Jeruzalem.

Daarmee zien wij hoe link het voor God is geweest om van rechts naar links te gaan.

Hoe levensgevaarlijk het voor de levende God is geweest de hemel te verlaten om naar de aarde te gaan.

Hoe levensgevaarlijk het voor de levende God is geweest om vanuit het oosten naar het westen te gaan, want dit was een weg langs Zuiderkruis naar Noorderkroon.

Het bijzondere is dat de richting waarin de Tabernakel staat gericht, van oost naar west is. Ook het Verzoendeksel is dus gericht van oost naar west, maar ook van west naar oost. Er is namelijk geen voorkant of achterkant aangegeven bij de Ark des Verbonds.

Want:

Westen =  = jam = westwaarts; en ook: zee

(de volkerenzee, *Openbaring 17:15*)

de Troon der Genade staat nu bij een gelovig volk in het westen

de Troon der Genade wordt gepredikt door een volk in het westen

de Troon der Genade wordt gepredikt door Westerse Christenvolkeren

vanaf de Troon der Genade spreekt de HEERE Jezus Christus tot allen die uit God geboren zijn en die in Hem geloven

Het Verzoendeksel, danwel de Troon der Genade, is op typologische wijze de uitbeelding van de verhoogde en verheerlijkte Christus en Hij bevindt zich weliswaar in het Oosten (= oorsprong), danwel aan de rechterhand der

Majesteit in de hoogste hemelen; maar tevens is de HEERE Jezus Christus tot op heden ook te vinden in het Westen en dus **bij** de Westerse Christenvolkeren.

De HEERE Jezus Christus wordt ook in het bijzonder gepredikt **door** de Westerse Christenvolkeren. Hoewel de HEERE woont in het Oosten, woont Hij dus ook in het Westen.

Christus heeft als Verzoendeksel Zijn Woord der verzoening in ons gelegd. (2 Korinthe 5:19 e.v.)

Wij zijn de Tabernakel Gods en wij bevinden ons nog bij de mensen in deze wereld. (Johannes 17:14 e.v.)

Hoewel wij uit het Oosten, danwel van Boven geboren zijn en Boven ons Thuis is, zijn wij wat ons aardse lichaam betreft nog in het Westen.

Of, hoewel wij met Christus gezet zijn in de hemel, zijn wij nog in deze aardse woestenij.

Maar eerst terug naar de vierkleurige Poort.

Door middel van de vier kleuren in deze Poort, wordt ons gewezen op de HEERE Jezus Christus en Zijn verlossing.

Deze vierkleurige Poort wordt door vier pilaren omhoog gehouden.

Deze vier pilaren zijn de uitbeelding van de vier evangelisten, die het Evangelie verkondigen aan een ieder die horen wil, over de HEERE Jezus Christus en Zijn verlossing.

De 4 evangelisten Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes;

Zij verkondigen op vier verschillende wijzen (uitgebeeld in de vier kleuren van de Poort) de verschillende Aangezichten, aspecten, hoedanigheden en kleurrijke heerlijkheden van de HEERE Jezus Christus.

Galaten 2:9; 1 Timotheüs 3:5:

De evangelisten en apostelen worden geacht pilaren en vastigheid der Waarheid te zijn.

De vier kleuren van deze openstaande Poort illustreren de heerlijkheid Gods in het binnenst Heiligdom. Als je de heerlijkheid Gods wilt zien in het Aangezicht van Christus, dan moet je door de Poort van de Voorhof. Vervolgens zul je door de Deur van de Tabernakel moeten ingaan en dan zul je achter het Voorhangsel moeten zijn, om de heerlijkheden van de HEERE

Jezus Christus ten volle te kunnen aanschouwen en te kunnen bewonderen. Bij de Troon der Genade word je de mogelijkheid gegeven om ook in het priesterlijk werk van de HEERE Jezus Christus te worden betrokken.

Ezechiël 1:10; 10:14; Openbaring 4:7:

Niet alleen op deze schriftplaatsen wordt gesproken over deze vier cherubs op het Verzoendeksel, die de uitbeelding zijn van de HEERE Jezus Christus, gezeten op de Troon Zijner Heerlijkheid. De Heerlijkheid van de HEERE Jezus Christus wordt ons ook in de vier Evangelieën op vier verschillende manieren beschreven en aan ons voorgehouden.

De vier Evangelieën beschrijven ieder op hun eigen wijze deze vier cherubs op het Verzoendeksel, als met vier verschillende aangezichten: een leeuw, een os, een mens en een adelaar.

Mattheüs beschrijft de HEERE Jezus Christus als de Koning van Israël.

Uitgebeeld als de Leeuw uit de Stam van Juda.

Met de daarbij behorende kleur: hemelsblauw.

Markus beschrijft de HEERE Jezus Christus als de getrouwe Dienstknecht van God.

Uitgebeeld als de os.

Met de daarbij behorende kleur: purper.

Lukas beschrijft de HEERE Jezus Christus als de mens.

Uitbeelding van de Zoon des mensen, de Koning over de mensheid.

Met de daarbij behorende kleur: scharlaken/rood.

Johannes beschrijft de HEERE Jezus Christus als God.

Uitgebeeld als de adelaar, de Koning van de hemelen.

Met de daarbij behorende kleur: wit.

Door deze kleurrijke Poort en door de beschrijving van de HEERE Jezus Christus in de vier Evangelieën, wordt elke mens uitgenodigd om in geloof door deze wijd openstaande Poort naar binnen te gaan.

Mattheüs 17:5:

Wij worden door de levende God uitgenodigd om binnen te komen tot Zijn

geliefde Zoon, in Wie Hij al Zijn welbehagen heeft. Vanaf de Troon Zijner Genade zal de HEERE Jezus Christus Zich dan door Zijn Woord en door Zijn Geest aan ons bekend maken: **Zijn wil, Zijn plan en Zijn wonderbaar werk.**

De maat of de norm van deze wijd openstaande en kleurrijke Poort is:
20 el x 5 el = 100

Honderd = **מאה** = ma-ah (ook wel: **מאת** = ma-ath)
= de uitbeelding van het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen op grond van geloof in de HEERE Jezus Christus en Zijn Woord

Het anagram hiervan:

מאה = amah = el = maat; norm
De norm om het Koninkrijk der Hemelen in te kunnen gaan is 100
De noordzijde van de omheining is 100
Ook de zuidzijde van de omheining is: 100
De westzijde, samen met de oostzijde van de omheining, is: 100
De Deur van de Tabernakel is: 10 x 10 = 100
Het Voorhangsel van de Tabernakel is: 10 x 10 = 100

De Poort, de Deur en het Voorhangsel hebben dus alle dezelfde afmeting: 100.
Ze hebben ook dezelfde vierkleurigheid.

Toch verschijnen zij ieder op hun eigen wijze:

De Poort is 2 x de breedte van de Deur.

De Poort is ook 2 x de breedte van het Voorhangsel.

Het Voorhangsel heeft buiten deze vierkleurigheid ook nog de 4 geboorduurde Cherubs.

Deze kleurrijke Poort staat dus wijd open voor u en voor mij.

De vraag is alleen: willen wij aanvaarden dat wij met de HEERE Jezus Christus zijn gekruisigd en gestorven? Dat wij door geloof in Zijn opstanding nu in Hem, met Hem, door Hem en tot Hem leven?

Want als wij deze kleurrijke en wijd openstaande Poort willen binnengaan is het eerste waar wij tegenaan lopen de slachtbank en het koperen brandofferaltaar. Uitbeelding van de weg van kruisiging, dood en opstanding in de HEERE Jezus Christus.

Alleen in de HEERE Jezus Christus zal men het Koninkrijk der Hemelen in kunnen gaan.

Alleen door het verlossingswerk van de HEERE Jezus Christus kan men naderen tot God.

Alleen in de HEERE Jezus Christus komen wij tot het Verzoendeksel, de Troon der Genade.

Als een zondaar tot de HEERE Jezus Christus wil komen en in gemeenschap met Hem wil leven, dan is dit zonder de weg van dood en opstanding een onmogelijkheid.

Kortom:

Willen wij met de HEERE Jezus Christus de weg van dood en opstanding gaan?

Willen wij wedergeboren worden en dus uit God geboren zijn?

Willen wij deel hebben aan het Leven van de Messias, de Gezalfde des HEEREN?

Willen wij bij de slachtbank ons eigen oude leven verliezen, om door middel van het Brandofferaltaar ons nieuwe leven vrijwillig aan Hem ter beschikking te stellen?

Pas na onze wedergeboorte in de HEERE Jezus Christus kunnen wij verder lopen en hebben wij de mogelijkheid om een andere vierkleurige Deur in te gaan.

Voordat we deze kleurrijke Deur ingaan, komen we eerst bij het koperen Wasvat.

Exodus 30:18-21:

Dit Wasvat moest gezet worden tussen het Brandofferaltaar en de Tabernakel.

Dit Wasvat moest gevuld worden met water.

Water, type van het Woord van God en Zijn Christus, door Wie wij gereinigd en geheiligd worden in onze dienst aan God en Zijn Christus, nadat wij door Hem en in Hem wedergeboren zijn.

Daarbij is het noodzakelijk dat Zijn reinigende werk dagelijks in ons leven plaatsvindt. Dat Hij onze gewetens reinigt door Zijn Woord en door Zijn Geest, waarvan dit water een type is.

**De schaal van het Wasvat was rond, de uitbeelding van een eeuwig door-
gaande reiniging.**

**Het Wasvat kent geen maat, want de reiniging die de HEERE aan ons
doet, is mateloos.**

**Het Wasvat kent geen wijze van vervoer, want het zou zelf wandelen
vanuit de reiniging.**

Johannes 13:3-17:

De HEERE Jezus Christus heeft dit in de opperzaal op een geweldige wijze
geïllustreerd.

Het ware Wasvat is de HEERE Jezus en Hij zegt dat wij rein zijn op grond
van geloof in Hem. Vervolgens wil Hij, als het levende Water, ons dage-
lijks reinigen met en door Zijn Woord. Opdat ook wij als wasvaten zouden
leren ditzelfde reinigende werk aan elkander te vervullen, namelijk elkaar
ongevraagd de misstappen vergeven en elkander ongevraagd genade be-
wijzen.

Wanneer de HEERE Christus ons reinigt van een kwaad geweten, dan wor-
den wij dus door Hem bekwaam gemaakt om de Levende God te dienen
en zouden wij Zijn Heiligdom binnengaan en ons bij Hem melden voor
onze dienst aan Hem, namelijk: priesterlijk werk verrichten ten behoeve
van elkander.

Het blijkt echter van de meeste Christenen niet verder naar binnen willen
gaan, maar liever in de buurt van het Brandofferaltaar willen blijven rond-
hangen. Zij willen niet verder gaan dan “met de HEERE Jezus gekruisigd,
gestorven, begraven en opgewekt zijn”.

De meeste Christenen geloven nog wel in het verlossingswerk van de
HEERE Jezus Christus. Ze geloven wel in Zijn dood en opstanding en zij
geloven dat zij een kind van God geworden zijn. Maar welk werk de HEERE
Jezus Christus nu doet, in het binnenst Heiligdom, als Hogepriester naar
de Ordening van Melchizedek van het Nieuwe Verbond der Genade, daar
weten zij niets van en daar willen zij ook liever helemaal niet van op de
hoogte zijn, want:

Hebreeën 4:16; Kolossenzen 3:1 e.v.:

Dan zouden ook zij gehoor geven aan de oproep om de kleurrijke Deur van
de Tabernakel in te gaan, om in vrijmoedigheid te naderen tot de Troon der

Genade. **Opdat genade, vergeving en dienstbaarheid ook in hun leven het heersend principe zou zijn.** Want dan gaat het niet meer om het eigen, aardse leven, maar om het Leven van Christus alleen.

Ze zijn liever godsdienstig en alle godsdienstige rituelen in de Voorhof zijn veel interessanter.

Wij zouden echter wel deze kleurrijke Deur ingaan, die omhoog gehouden wordt door 5 pilaren. Deze 5 pilaren zijn de uitbeelding van de brieven van de 5 apostelen die geschreven hebben. De brieven van de apostel Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas.

De 5 pilaren van deze kleurrijke Deur zijn hoger dan de 4 pilaren van de kleurrijke Poort. Dit wil zeggen dat de 5 apostelen spreken over hogere, hemelse en verborgen dingen. Zij spreken over de heerlijkheid van de HEERE Jezus Christus en over Zijn werk als de verborgen Hogepriester in de hemel, gezeten op de Troon Zijner Genade in het binnenst Heiligdom.

De kleurrijke Poort

Hangt aan 4 pilaren
op koperen voetstukken
Beschreven door 4 evangelisten
Mattheüs, Markus,
Lukas, Johannes
Geen franje of kransen
Afmeting: $20 \times 5 = 100$
Spreekt over de Knecht Gods
in vernedering
Spreekt over Hem,
Die leed en stierf
Staat open voor een ieder die wil

Men zou ingaan om zalig te worden
Vanaf de Poort tot de Deur is
bijna alles van hout,
overtrokken met koper

De kleurrijke Deur

hangt aan 5 pilaren
op koperen voetstukken
Beschreven door 5 briefschrijvers
Paulus, Petrus, Jakobus,
Johannes, Judas
Gekroonde pilaren
Afmeting: $10 \times 10 = 100$
Spreekt over het volbrachte
Woord Gods
Spreekt over de Opgestane
en Levende HEERE
Staat open alleen voor priesters
(dienstknechten)

Men zou ingaan om zalig te leven
Vanaf de Deur tot in het binnenst
Heiligdom zijn veel dingen van
hout, overtrokken met goud

Het gebruikte hout is sittimhout.

Het is jammer dat in veel bijbelvertalingen bijbelse maten, afstanden en ge-

wichten, worden omgerekend naar onze hedendaagse maten, want daarmee wordt het menselijk voorstellingsvermogen belangrijker geacht dan het verstaan van bijbelse Waarheid.

Dit heeft men ook gedaan met een woord zoals sittimhout, dat men vaak vertaald heeft met "acaciahout". Echter, dit is absoluut geen vertaling, maar dit is een interpretatie op grond van menselijke overleggingen.

Shittim = 40.10.9.300 = שִׁטִּים

8.10.9.300 = שִׁטִּיחַ = shitich = verspreiden, verdelen,
doorsteken

Hout dus, als uitbeelding van elk mens, die geen éénheid op het oog heeft, maar alleen verdeeldheid.

9.9.300 = שִׁטָּה = shitat = geselen

Joden en Romeinen stonden vooraan om de HEERE Jezus te geselen.

40.9.300 = שִׁטָּם = shataam = haten, tegenstaan, tegenstand

Van nature staan wij allen het Woord van God tegen en dit naar het voorbeeld van satan, de tegenstander.

50.9.300 = שָׂטָן = shatan = satan = tegenstander
= altijd gericht op verspreiding,
verdeeldheid, tegenstand

Sittimhout is een type van elk natuurlijk mens, die wordt voorgesteld als een boom die in de macht is van Gods tegenstander, satan.

Als een mens een boom is, dan werkt hij dus van nature alleen maar met hout, hooi en stoppelen.

Psalm 1:1-3:

De HEERE Jezus Christus wordt ons voorgesteld als Boom, Die geplant is aan waterstromen.

Exodus 15:23 e.v.:

Die Boom Die, als één speciaal door God aangewezen Hout, het bittere water van Mara (= de wet) zoet maakte.

Jesaja 11:1:

Zijn boom werd omgehakt (= gekruisigd en gedood), maar Hij verscheen als een rijsje uit de dood (uit de **afgehouden** tronk).

De HEERE Jezus voorgesteld als hout, spreekt over de menswording van de HEERE Jezus Christus, zodat hij om de zonde der wereld via het kruis weg te kunnen dragen, voor ons tot zonde gemaakt kon worden.

Het bijzondere is dat de HEERE Jezus als onze plaatsvervanger, tot sittimhout werd.

De HEERE Jezus is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zondenatuur.

De kist van de Ark des Verbonds was dan ook gemaakt van sittimhout:

type van **de mens Jezus**.

De kist van de Ark des Verbonds, overtrokken met goud:

type van de opgestane en **verheerlijkte Christus**.

De HEERE Jezus Christus is de Boom, boven alle bomen.

Hij is de Eerstgeborene; Hij is de Zoon des Mensen; Hij is de Goël; Hij is de Losser.

Bij Zijn kruisdood, stierf Hij in de plaats van Zijn in zonden gevallen wereld en mensheid, waardoor niet alleen Hij (dat is Zijn Boom), maar ook alle andere bomen (dat is elk mens) werden omgehakt.

Uit Zijn omgehakte Boom kwam een rijsje (nieuw Leven) voort en zo is Hij door zijn opstanding uit de dood de Eersteling en Eerstgeborene van de nieuwe schepping en is Hij uitermate verhoogd, verheerlijkt en vereeuwigd geworden. Zijn Hout is namelijk overtrokken met goud.

2 Korinthe 5:15 e.v.:

In de dood van de HEERE Jezus is elke andere boom, namelijk elke zondaar omgehakt. Als men alsnog zou willen opstaan uit de dood, dan zou men tot geloof moeten komen in de HEERE Jezus Christus.

Als men dat wil, dan zal men door Gods Hand gezaagd worden tot een bruikbare plank, waaraan gebeiteld, geschaafd en geschuurd zal worden.

In het hart van elke plank wordt dan een gat geboord, zodat elke plank een volkomen nieuw hart ontvangt en vervolgens zal elke plank geheel overtrokken worden met goud. De HEERE Jezus Christus blijkt dan de Vervuller en de Vervulling te zijn van het hart van elke gouden plank.

Elke gouden plank staat in de verlossing in Christus Jezus, namelijk in voeten van zilver.

Elke gouden plank zou dienstbaar zijn aan Christus en aan de gehele Tabernakel.

Maar hier komen we straks op terug.

Exodus 12:35 en 36:

Er staat niet expliciet bij, waar dit Sittimhout vandaan kwam. Waarschijnlijk kwam het, zoals het goud, zilver, koper, linnen enzovoort, uit Egypte. Door de Israëlieten meegenomen, als uitbetaling van achterstallig slavenloon. Zo was dit Sittimhout ook uit Egypte afkomstig.

Galaten 1:4; Kolossenzen 1:13; 1 Petrus 2:9:

De HEERE trekt ook ons, als Sittimhout, immers uit de macht van satan en uit deze tegenwoordige boze eeuw? Hij brengt ons buiten de legerplaats van Egypte en leidt ons door zijn Geest naar het beloofde land.

Micha 6:5:

Gedenk toch de weg van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des HEEREN kent. Gedenk toch hoe wij getrokken zijn uit de slavernij, de strijd, de vijandschap en de verdeeldheid van deze wereld en hoe wij via Gilgal (wedergeboorte) gebracht zijn naar de beloofde Eénheid.

Als wij deze kleurrijke Deur ingaan, komen we in het Eerste Heiligdom. De grootte van dit Eerste Heiligdom is twee keer de grootte van het Heilige der Heiligen.

De inhoud van het Heilige der Heiligen = $10 \times 10 \times 10 = 1000 = \text{אלף}$
= aleph = 1

De inhoud van het Eerste Heiligdom = $20 \times 10 \times 10 = 2000$

De inhoud van het gehele Heiligdom = $30 \times 10 \times 10 = 3000$

In het Eerste Heiligdom zien wij 3 voorwerpen, die de uitbeelding zijn van ons dagelijks leven uit geloof en die uitdrukking geven aan de gemeenschap die wij in de HEERE Jezus Christus met elkaar hebben hebben:

We zien de gekroonde Tafel met daarop de 12 Toonbroden.

Tafel = שֻׁלְחָן = Shalchan

שֻׁלְחָן = Shalach = uitzenden, uitdelen, ontvangen

Spreekt over uitdelen en ontvangen van brood, woord, leven
= Uitbeelding van praktische gemeenschap met allen die aan tafel zitten

Zij allen zijn hetzelfde Woord, dezelfde Geest, hetzelfde Leven deelachtig

Op deze Tafel liggen twaalf ongezuurde Toonbroden voor Gods Aangezicht. Deze Tafel houdt de twaalf Toonbroden omhoog.

Daarmee worden ze eerst aan de HEERE aangeboden.

De HEERE biedt daarna door middel van deze Tafel aan Zijn priesters Zijn Brood, Zijn Woord en dus Zijn Leven aan.

De Tafel spreekt over leven uitdelen en ontvangen, de uitbeelding van praktische gemeenschap.

Wij zijn allen eens Broods deelachtig geworden. (1 Korinthe 10:17)

We zien de gouden Kandelaar.

De gouden Kandelaar is een type van de HEERE Jezus Christus, Die het Licht der wereld en der mensen is. Zijn Woord, Licht en Leven, is verborgen in Zijn Tempel en Tabernakel, namelijk in de Gemeente.

De HEERE onderwijst ons in Zijn Tempel door Zijn Woord, Geest, Licht, Leven.

Als wij wandelen in Zijn Licht, dan hebben wij gemeenschap met elkander. (1 Johannes 1:7)

We zien het gekroonde gouden Reukofferaltaar.

Reukwerk : uitwerking van de Geest in een aan de HEERE gewijd leven

: uitbeelding van een leven in aanbidding van de levende God

: uitbeelding van onze overgave aan de HEERE en ook aan elkaar

: dit is tot een welriekende reuk den HEERE

Vervolgens komen we bij het Voorhangsel.

Dat wat onder het Oude Verbond scheiding maakte tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen.

Er moest een zeer groot wonder Gods gebeuren, voordat wij maar op één of andere manier vrije toegang zouden kunnen krijgen tot het binnenst Heiligdom, om in vrijmoedigheid te kunnen naderen tot de Ark des Verbonds met daarop het Verzoendeksel, danwel de Troon der Genade.

Er moest een zeer groot wonder Gods gebeuren, om de scheiding die er is tussen de hemelse HEERE en de aardse zondige mens in Adam op te heffen. Want met de Waarheid, de Gerechtigheid en de Heiligheid Gods aan de ene kant; en met aan de andere kant de zonde, de leugenachtigheid en de goddeloosheid van de natuurlijke mens, was de toegang tot de levende God en zijn binnenst Heiligdom voor ons gesloten.

Over de dood van de HEERE Jezus zegt de Schrift:

Markus 15:37-39:

En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf de geest.
En het Voorhangsel des Tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden.
En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende,
dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: **waarlijk, deze Mens is Gods Zoon!**

Door het scheuren van het Voorhangsel zijn het Heilige en het Heilige der Heiligen tot één groot vertrek geworden. ($30 \times 10 \times 10 = 3000$)

De Hemel der hemelen heeft zich uitgebreid.

Doordat het Voorhangsel scheurde is er ineens zicht op, en vrije toegang tot de Troon der Genade.

Er is ineens vrije toegang tot het Verzoendeksel, namelijk tot de HEERE Jezus Christus Zelf.

Er bestaat dus een zeer nauwe samenhang tussen het Voorhangsel en het Verzoendeksel.

Want:

1 Koningen 8:8 en 9; 2 Kronieken 5:9 en 10:

De draagbomen van de Ark des Verbonds staken immers tegen en iets in het Voorhangsel?

Want:

Exodus 25:18 e.v., Exodus 37:7, Numeri 7:89:

Er waren op het Verzoendeksel 4 gouden Cherubs.

Ezechiël 10:14:

Als hier het aangezicht van een os (danwel een kalf), genoemd wordt: "Cherub", dan volgt daaruit dat de 3 andere aangezichten mens, leeuw en arend, ook "Cherubs" zijn.

Cherub = כרוב = kerub = $2.200.20 = 222$ = de heerlijkheid Gods is Christus

Bekoor = כבד = $200.20.2 = 222$ = de eerstgeborene is Christus

Rakab = רכב = $2.20.200 = 222$ = rijden; wagen

= de heerlijkheid van de man

Barak = בַּרַק = 20.200.2 = 222 = de Gezegende des HEEREN
= Christus
= Chistus op het witte paard
(Openbaring 19)
222 = God neemt het eerste weg
om Christus te stellen

Want:

Exodus 26:31-33; Exodus 36:35 e.v.:

Daarom waren er vier Cherubs op het Voorhangsel geborduurd, want ook in Ezechiël 10:14 wordt ons alsnog verteld dat 1 van de 4 cherubs het aangezicht van een kalf had.

Want:

Numeri 4:5 e.v.:

Op weg naar een volgende legerplaats, werd het Voorhangsel gedrapeerd over het Verzoendeksel. Zo kregen de 4 plat geborduurde Cherubs op het Voorhangsel ineens diepte, door de 4 gouden Cherubs op het Verzoendeksel.

Want:

Wij spreken altijd over het Voorhangsel alsof het een kleed was, en dat was het ook. Maar: als de Ark des Verbonds met daarop het gouden Verzoendeksel met de 4 gouden Cherubs, op typologische wijze de Persoon van Christus moet voorstellen, **dan moet het Voorhangsel met de 4 daarop geborduurde Cherubs, op typologische wijze óók een Persoon voorstellen.**

En dat zegt de Schrift ook, want:

Hebreeën 10:18-22: (Efeze 2:14-16):

Dewijl wij dan broeders, vrijmoedigheid hebben om in te aan in het Heiligdom door het bloed van Jezus op een verse (namelijk op een nieuwe) en levende Weg, welken Hij ons ingewijd heeft **door het Voorhangsel, dat is Zijn vlees**; En dewijl wij hebben één Hogepriester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Toen de HEERE Jezus stierf, scheurde het Voorhangsel immers van **boven naar beneden**? Door de levende God, Die boven is, werd de weg vrijgemaakt **tot in het binnenst Heiligdom.**

Door het scheuren van het vlees van de HEERE Jezus is er nu vrije toegang tot de **Christus en de Troon Zijner genade**.

Want:

De Cherubs waren zowel op het Verzoendeksel, als op het Voorhangsel aanwezig. Het Voorhangsel met de geborduurde Cherubs scheurde, en de gouden Cherubs werden zichtbaar.

In het woord “voorhangsel” werd al voorzeggd dat dit Voorhangsel in tweeën zou scheuren.

Want:

Dit zien wij weliswaar niet in onze vertaling, maar wel in de Hebreeuwse taal:

Verzoendeksel	= kaphoreth = כפרת	= 400.200.80.20 = 700
Voorhangsel	= pharkath = פרכת	= 400.20.200.80 = 700
In tweeën scheuren	= pharak = פרכ	= 20.200.80 = 300
Verzoening, bedekking	= kaphar = כפר	= 200.80.20 = 300

Dus:

Het Voorhangsel is feitelijk Dezelfde als het Verzoendeksel.

Zij bestaan uit dezelfde letters.

Zij zijn dus van dezelfde bouwstenen.

Zij hebben dezelfde karakters.

Zij hebben daarmee dezelfde karaktertrekken.

Zij hebben dezelfde waarde.

Zij hebben dezelfde getalswaarde.

Zij zijn dezelfde letters, omdat zij één en hetzelfde Woord zijn en één en hetzelfde Woord spreken.

Het zijn exact dezelfde Hebreeuwse letters, alleen staan ze ten opzichte van elkaar in een anagram.

Deze Hebreeuwse letters of bouwstenen, mogen dan in een andere positie staan, maar daarmee wordt juist hun specifieke aspect in Gods heilsplan gekarakteriseerd.

Het Voorhangsel is op typologische wijze, niemand anders dan het Verzoendeksel.

De HEERE Jezus is niemand anders dan de Christus, Hij is Dezelfde.

De HEERE Jezus zag er op aarde enigszins anders uit, maar in Zijn opstanding is Hij de Christus.

De HEERE Jezus, het vleesgeworden Woord, de Mens Jezus, is in Zijn opstanding Christus, de Geest.

De waarde van het Voorhangsel is namelijk 700

Dit is gelijk aan de waarde van het Verzoendeksel, namelijk 700

Het Voorhangsel en het Verzoendeksel zijn samen 1400

Samen zijn zij $14 = 4.6.4 = \text{דָּוִד} = \text{Dawied} = \text{David}$

= De geliefde Zoon, in Dewelke God al
Zijn welbehagen heeft;

Hoort en geloof Hem! (*Mattheüs 17:5*)

Wat hieruit naar voren komt is:

Dat dood en opstanding op één en dezelfde dag, en feitelijk op één en hetzelfde moment plaatsvinden.

Toen het Voorhangsel scheurde, zag je op datzelfde moment het Verzoendeksel. Oftewel: toen de HEERE Jezus scheurde, was daar op hetzelfde moment de Christus/Gods Zoon.

Ook na het slachten van het Paaslam, verscheen er op diezelfde avond een bloedige = een Levende Deur.

Ook onze wedergeboorte vindt op één en hetzelfde moment plaats. Op het moment wanneer wij in geloof de weg van dood en opstanding in de HEERE Jezus Christus aanvaarden.

Nog even terug naar de essentie, het kernpunt van heel de Tabernakel.

Dat was namelijk de Ark des Verbonds met daarop het Verzoendeksel, de uitbeelding van de Troon der Genade.

Exodus 25:10 e.v.:

Zij zullen de Ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.

Sittim = **שִׁטִּים** = spreekt over de werking van de zonde door ongeloof in het Woord van God

spreekt over tegenstand en verspreiding als de uitwerking van zuurdesem

spreekt over de positie, de houding en de staat van de natuurlijke mens
de uitbeelding van de natuurlijke mens, die zich bevindt op het terrein van satan

Door geloof in God en Zijn Woord zal men onttrokken worden aan de macht van satan en krijgt men deel aan Gods Tempel, namelijk aan Christus en aan de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Dat Sittimhout wordt dan bekleed met koper, met zilver of met goud.

Bij de Ark des Verbonds gaat het echter niet om de mens in het algemeen, maar gaat het alleen over de Zoon des mensen, de Mens Jezus Christus. Hoewel Hij in deze Gode vijandige wereld gekomen is en vlees en bloed deelachtig is geworden, was Hij géén vijand en tegenstander van God en Zijn Woord. Hij was ook geen zondaar, maar Hij was gekomen om de zonde weg te dragen aan het kruishout.

2 Korinthe 5:15 e.v.:

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.

Galaten 4:4 en 5:

Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou; En opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.

Hebreeën 2:14 en 15:

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.

Johannes 1:1; Hebreeën 1:1 e.v.:

Deze houten kist, deze Ark, is een type van de HEERE Jezus in vernedering.

Hij, Die als mens getabernakeld heeft op de aarde.

Deze houten kist is met goud overtrokken, de uitbeelding van de opstanding en de verheerlijking van de Mens Christus Jezus onze HEERE.

Het Verzoendeksel is van zuiver goud en spreekt over de Godheid van de HEERE Jezus Christus.

Deuteronomium 10:1-5:

De inhoud, namelijk het wezenlijke van deze Ark des Verbonds, is het Woord Gods.

De twee Stenen Tafelen, maar dan wel de tweede set Stenen Tafelen, zijn in deze Ark gelegd. De tweede set Stenen Tafelen is namelijk de uitbeelding van het Woord van het Nieuwe Verbond der Genade.

Psalm 40:7 en 10:

Het Woord van God is niet **óp** Hem, maar is **ín** zijn hart.

Christus is de Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de Ordening van Melchizedek.

Want:

Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist.

Toen (in mijn opstanding) zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven.

Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en **Uw wet is in het midden mijns ingewands**. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten; Uw waarheid en Uw heil spreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente (= Zijn Lichaam).

Hebreeën 9:4:

Het lijkt of er meer in de Ark aanwezig was, dan alleen de twee Stenen Tafelen. De gedachte is: Manna en de bloeiende Staf, zijn innig met de Ark verbonden.

Exodus 16:33 en 34:

De kruik met Manna in het aangezicht van (en dus **voor of naast**) de Ark.

Numeri 17:10:

De staf van Aäron was **voor** het aangezicht van de Ark der Getuigenis.

Deuteronomium 10:1-5; 31:26; 1 Koningen 8:8 en 9; 2 Kronieken 5:9 en 10:

Alleen de twee Stenen Tafelen liggen in de Ark.

Exodus 25:16:

Daarna zult gij in de Ark leggen de Getuigenis, die Ik u geven zal.

De Ark des Verbonds is een rechthoekige houten kist, met de afmetingen:
 $2^{1/2} \times 1^{1/2} \times 1^{1/2}$.

Deze houten kist is een type van de Mens Jezus.

Ark = ארון = arown

אור = owr = licht

de Ark des Verbonds heeft dus alles van doen met het brengen van licht

עֲהָרֹן = Aäron = lichtbrenger

ook de hogepriester Aäron behoorde het Licht en het Woord van God te brengen

Getuigenis = עדות = Edowth

= al wat de HEERE gesproken en beloofd heeft
het Getuigenis is hier letterlijk de twee Stenen Tafelen
(Deuteronomium 10:2)

Het Getuigenis van Vader en Zoon

Steen = eben = אבן

= de samentrekking van אב = ab = vader

en בן = ben = zoon

Beiden staan zij garant voor de vervulling van Gods beloften

Exodus 25:17:

Gij zult ook een Verzoendeksel maken van louter goud; $2^{1/2}$ el zal deszelfs lengte zijn, en $1^{1/2}$ el deszelfs breedte.

Verzoendeksel = 400.200.80.20 = כפרת = kaphoreth

200.80.20 = כפר = kaphar

= verzoenen, verzoening, bedekking

80.60.20 = כספ = kesaph
= zilver, verlossing, losprijs

De kist en het Verzoendeksel worden weliswaar ieder apart beschreven, maar de kist kan niet zonder het Verzoendeksel en het Verzoendeksel kan niet zonder de kist.

De HEERE Jezus kan niet zonder de Christus en de Christus kan niet zonder de HEERE Jezus.

De afmeting van het Verzoendeksel is dan ook gelijk aan de afmeting van de kist. De maat of de norm van de HEERE Jezus is dezelfde maat of norm als die van de Christus.

De Mens Jezus meet met dezelfde maat als de verheerlijkte Christus. Zij zijn samen die ene Maat, samen die ene Norm.

De Verzoening in Christus Jezus:

Lengte = ארס = orek = uitstrekken

naar de genade die in Christus Jezus is: 5

de gezamenlijke lengte van de kist (2^{1/2})

en het Verzoendeksel (2^{1/2}) is: 5

Breedte = ררח = rachab = ruimte, vrijheid door belofte

en opstanding ten 3e dage, is: 3

de gezamenlijke breedte van de kist (1^{1/2})

en het Verzoendeksel (1^{1/2}) is: 3

Hoogte = קומה = qumah = statuur, opstanding

de hoogte van de Verzoening van de kist (1^{1/2}) reikt tot aan het Verzoendeksel

Het verzoendeksel blijkt na de dood en opstanding van de HEERE Jezus Christus geen hoogtemaat te hebben, want de verzoening in Christus is mateloos.

Exodus 30:6:

Gij zult het (= de Ark des Verbonds) zetten voor den Voorhang, die voor de Ark der Getuigenis zijn zal; Voor het verzoendeksel, hetwelk zijn zal boven der Ark der Getuigenis, waarheen Ik met u samenkomen zal.

Het Voorhangsel hing voor de Ark der Getuigenis; danwel voor de Ark des

Verbonds; en het Verzoendeksel lag op de Ark der Getuigenis. Daar kwam de HEERE met hen samen.

Onder het Oude Verbond der Wet was het voor alle priesters ten strengste verboden om het Heilige der Heiligen in te gaan.

Onder het Oude Verbond der Wet was het ook voor de hogepriester ten strengste verboden om het Voorhangsel voorbij te gaan, om zo te kunnen naderen voor de Troon der Genade.

Genade sluit namelijk een leven onder wetten en regels en rituelen der wet uit.

Leviticus 16:1 e.v.:

Slechts één keer per jaar, namelijk op Grote Verzoendag, mocht alleen de hogepriester het Voorhangsel voorbij, nadat hij eerst voor zichzelf een offer zou hebben gebracht tot verzoening van zijn zonden. Daarna zou hij met het bloed van het offerdier al sprenkelend een bloedige (dat is een levende) weg maken tot in het binnenst Heiligdom. Met dit bloed zou hij naderen tot het Verzoendeksel en hij zou 7 maal dit bloed sprenkelen rondom, voor en op het Verzoendeksel.

Voor het Verzoendeksel, danwel bij de Troon der Genade, zou de hogepriester van het Oude Verbond verzoening en reiniging doen voor de zonden van Gods volk.

Qereb = קרב = naderen

Qorban = קרבן = offeren, offereren

zichzelf aan God aanbieden

jezelf Hem ter beschikking stellen

Leviticus 16:17:

Het bijzondere hierbij was:

Als de hogepriester van het Oude Verbond der Wet op Grote Verzoendag het binnenst Heiligdom inging, om als vertegenwoordiger van Gods volk God te naderen, tot het Verzoendeksel te naderen, danwel om de levende God te naderen bij de Troon der Genade, dan was het voor Gods volk **ten strengste verboden** om nog enig werk te verrichten. Voor alle andere priesters was het ook **ten strengste verboden** om godsdienstige werken, offers, rituelen en werken der wet te verrichten. Ook in het Heiligdom zouden alle

wettische werken en rituelen, offeranden, of welke andere verplichtingen der wet dan ook maar, gestopt worden, op straffe des doods.

Niemand mocht in het eerste Heiligdom aanwezig zijn, wanneer de hogepriester van het Oude Verbond op Grote Verzoendag het binnenst Heiligdom inging.

Ziet u ook de parallel met het Nieuwe Testament? (*Hebreeën 9:11 e.v.*)

De HEERE Jezus Christus, onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade naar de Ordening van Melchizedek, is met Zijn eigen bloed het binnenst Heiligdom ingegaan om verzoening te doen voor Zijn volk, Zijn Lichaam, de Gemeente.

Omdat de HEERE nog steeds in het hemels Heiligdom is, is het nog steeds Grote Verzoendag. Het is dan ook schandalig, wanneer wij zelf (godsdienstige) werken zouden verrichten, waarmee wij zelf onze zaligheid op de één of andere wijze willen bewerkstelligen. Dat zou een verachting zijn van Zijn Hogepriesterlijk werk áán ons en ten behoeve van ons.

Zijn werk als onze Hogepriester is:

Reinigen, genade geven en verzoening doen voor de zonden van Zijn volk, want wij dragen nog steeds zondig vlees met ons mee en vanuit onszelf zijn wij dus helemaal niet bekwaam om voor de levende God enig werk te doen of te volbrengen.

De HEERE wil Zijn werk doen, in ons en aan ons en door ons heen.

Dus zouden wijzelf moeten stoppen met werken, opdat Hij Zijn werk aan ons en in ons en eventueel door ons heen, zou kunnen bewerkstelligen.

En voor zover wij enig goed werk doen, kan dit alleen Zijn werk zijn, wat Hijzelf in ons bewerkt.

Wanneer wij toch via onze eigen werken (al of niet godsdienstig) onze zaligheid zelf willen bewerkstelligen (omdat wij blijkbaar het verzoenend en reinigend werk van onze HEERE Jezus Christus als onze Hogepriester minachten), dan zal dit straks ons tot schade zijn in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. (*Romeinen 14:10; 2 Korinthe 5:10*)

Filippenzen 2:13:

Want het is de HEERE Die in ons werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Johannes 13:1 e.v.:

Het is immers de HEERE Zelf, Die ons in Zijn opperzaal ongevraagd reinigt van een kwaad geweten, mits wij in vrijmoedigheid tot Hem naderen in Zijn opperzaal, in het binnenst Heiligdom en voor de Troon der Genade. Ook zouden wij voor elkander doen, wat wij van de HEERE in de opperzaal gezien en geleerd hebben.

Hebreeën 9:8:

Natuurlijk:

Onder het Oude Verbond der Wet was de weg tot in het binnenst Heiligdom nog niet vrij.

Het Voorhangsel hing toen nog tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen.

Hebreeën 10:20:

Sinds de opstanding van Christus (en feitelijk al bij het scheren (de dood) van het vlees van de HEERE Jezus aan het kruis van Golgotha) is er vrije toegang tot de Troon der Genade. Wij worden met klem opgeroepen om in vrijmoedigheid te naderen tot Zijn Troon.

Exodus 25:18 (Exodus 37:6 e.v.):

Gij zult ook twee Cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des Verzoendeksels.

Cherub = veelheid; menigvuldigheid, grootheid

= spreekt over de veelvuldige heerlijkheid en grootheid van Christus

De anagrammen van het woord Cherub hebben we al besproken.

Christus is de Eerstgeborene en de Gezegende des HEEREN en Hij is de Ruiters op het witte paard (uit Openbaring 19).

Zoals eerder gezegd: Ik geloof dat er hier gesproken wordt over 4 Cherubs, want:

Twee Cherubim = שני כרובים = Shaniem Cherubim

כרובים = Cherub in meervoudsvorm (= Cherubim)

שני = dubbele, andere, tweede

Van dicht goud = מקשה = miqshah =

gedreven, geslagen, met de hamer uitgeklopt

uit elke hoek van het Verzoendeksel: één Cherub

Exodus 25:19:

En maak één Cherub uit het ene einde aan deze zijde en één Cherub uit het andere einde aan gene zijde.

Uit het Verzoendeksel zult gijlieden de Cherubim maken, uit de beide einden van hetzelfde.

Einde = 5.90.100 = deze zijde = bijvoorbeeld rechts voor

Einde = 5.90.100 = gene zijde = bijvoorbeeld rechts achter

Vervolgens wordt er melding gemaakt van in ieder geval nóg twee Cherubs. Dus twee Cherubs aan de dubbele uiteinden. Namelijk één Cherub aan elke hoekeinde van het Verzoendeksel, is dus vier Cherubs. Aan de beide, namelijk aan de dubbele einden = שְׁנַיִם קַטְוֹת = shaniem qatzoth.

Ezechiël 1:10; 10:14; Openbaring 4:7:

Van deze 4 Cherubs, had er 1 de gelijkenis van het aangezicht van een mens;

Van deze 4 Cherubs, had er 1 het aangezicht van een leeuw;

Van deze 4 Cherubs, had er 1 het aangezicht van een os of Cherub; (*Ezechiël 10:14*)

Van deze 4 Cherubs, had er 1 eens arends aangezicht.

Ezechiël 25:20:

En de Cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het Verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de aangezichten der Cherubim zullen naar het Verzoendeksel zijn.

De Cherubs bedekten met hun vleugelen het Verzoendeksel.

Zij stonden met hun aangezichten tegenover elkander, naar het midden van het Verzoendeksel.

Ezechiël 25:21:

En gij zult het Verzoendeksel boven op de Ark zetten, nadat gij in de Ark de Getuigenis die Ik u even zal, zult gelegd hebben.

Het Verzoendeksel moet boven op de kist gelegd worden en Gods getuigenis in de kist. Het Woord van God is in het hart van de HEERE Jezus Christus.

Ezechiël 25:22:

En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het Verzoendeksel af, van tussen de twee Cherubim die op de Ark der Getuigenis zijn zullen, alles wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.

Van tussen die dubbele Cherubim (4 Cherubs) zou de HEERE tot de Zijnen spreken.

De Ark met het Verzoendeksel is de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus, staande in het Heilige der Heiligen, dat een type is van de Hemel der hemelen.

Vele teksten in het Nieuwe Testament roepen ons dan ook op om in vrijmoedigheid het binnenst Heiligdom in te gaan om te naderen tot de Troon der Genade. Om te naderen tot de Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade naar de Ordening van Melchizedek.

De HEERE heeft ons op grond van geloof in Hem dan ook gesteld rondom Zijn Troon. Ook dit is al op profetische en typologische wijze geïllustreerd in de Tabernakel.

De HEERE heeft Zijn belofte verpakt in het profetische vergezicht dat Mozes op de berg zag: de komst van de HEERE Jezus Christus en over Zijn verhoogde en verheerlijkte positie in de hemel.

Daarmee heeft de HEERE ook Zijn belofte verpakt over de verhoogde en verheerlijkte positie en de hemelse zegeningen voor de Gemeente, het Lichaam van Christus.

De Ark des Verbonds met daarop het Verzoendeksel is de uitbeelding van de uitermate verhoogde en verheerlijkte Christus op de Troon Zijner Genade in de Hemel der hemelen. Door Hem hebben wij nu vrijmoedigheid om in te gaan in dat binnenst Heiligdom en kunnen wij in vrijmoedigheid naderen tot de Troon der Genade, waarop onze HEERE gezeten is als onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade naar de Ordening van Melchizedek.

De HEERE Jezus Christus, Die Zich tot op heden verborgen heeft in Zijn hemels Koninkrijk. Daar openbaart Hij Zich aan ons door Zijn Woord en door Zijn Geest. Door geloof in de HEERE Jezus Christus zijn wij met Hem gezet in de hemel.

Daar zien wij de heerlijkheid Gods in het aangezicht van onze HEERE Jezus Christus.

In Christus zijn wij gezegend met elke Geestelijke zegening in de hemel. De HEERE Jezus Christus, Die het Hoofd is van Zijn Lichaam, de Gemeente. Daardoor hebben wij vrije toegang tot Hem, in het binnenst Heiligdom en de Troon Zijner Genade.

Daar staan wij dan ook rondom Zijn Troon en staan wij in de verossing en roemen wij in de Genade waarin wij staan.



In deze illustratie ziet u dat het hemelsblauwe kleed nog niet tot op de aarde reikt. Zijn Koninkrijk der Hemelen, uitgebeeld in dit hemelsblauwe kleed, hangt nog in de lucht.

Wij als Gemeente, als leden van het Lichaam van Christus, hebben reeds deel aan Zijn verborgen Koninkrijk in de hemel en wij staan dan ook rondom de Troon Zijner heerlijkheid.

Want:

Deze rechtopstaande planken, die kunnen staan op grond van geloof in de opgestane, verhoogde en verheerlijkte Christus, zijn de uitbeelding van de gelovigen in Christus, **nú**.

U ziet dat wij staan in zilveren voeten, want wij staan in de verlossing die in Christus Jezus is.

Eertijds waren wij Sittimhout (שִׁטִּים) en lagen wij in de macht van Gods tegenstander satan (שָׂטָן).

Eertijds waren wij vijanden en haters van God, naar het voorbeeld van de overste dezer wereld.

Op grond van geloof in het verlossingswerk van de HEERE Jezus Christus, is ons sittimhout bewerkt en door de levende God overtrokken met goud.

We hebben, op grond van geloof en uit de overvloedige rijkdom van Gods genade, Zijn eeuwig Leven ontvangen en we zijn bekleed met de heerlijkheid en de gerechtigheid Gods in het aangezicht van de HEERE Jezus Christus.

God ziet ons als gouden planken, want God ziet ons volmaakt in de HEERE Jezus Christus en wij zouden staan in Zijn verlossing en daarin standhouden en daarin staande blijven.

God de Vader heeft ons gezet in de hemel, want het hemelsblauw en de heerlijkheid van Christus is rondom ons. Op dat hemelsblauwe kleed zijn immers ook de Cherubim geborduurd? Wij zien, en zouden ons er ook bewust van zijn, dat wij voor het grootste gedeelte al in de hemel zijn en dat wij dan ook bij machte zijn om nu al vanuit de hemelse zegeningen te leven. Vanaf de Troon der Genade spreekt de HEERE Jezus Christus tot ons en reinigt Hij ons. Hij maakt ons bekwaam om het Nieuwe Verbond der Genade te dienen. Opdat Zijn genade, vergeving en dienstbaarheid, ook in ons persoonlijk leven de heersende principes zouden zijn.

Wij zijn dus gezegend met elke Geestelijke zegening in de hemel en in Christus. De HEERE Jezus Christus is het Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente.

Wij zijn de Tabernakel Gods, omdat de HEERE Jezus Christus woning in onze harten heeft gemaakt.

We zouden elkaar zien als gouden planken, zoals God ons ziet in Christus Jezus, onze HEERE. God ziet ons namelijk gereinigd en volmaakt in Christus Jezus en dit wordt uitgebeeld in goud.

Allen die van Christus zijn hebben ook deel aan dezelfde Verlosser en Zijn verlossing, want wij staan allen in de verlossing die in Christus Jezus is, uitgebeeld in de voeten van zilver.

Ook ziet u dat wij door het verlossings- en verzoeningswerk van Christus, innig met elkaar verbonden zijn.

Dit is alleen mogelijk omdat de HEERE Jezus Christus de Vervuller en de Vervulling is van ons hart, uitgebeeld in de verborgen vijfde richel.

Als Gemeente, het Lichaam van Christus, vormen wij gezamenlijk dit ene Goddelijke Bouwwerk.

Deze Tempel, deze Tabernakel, dit Bouwwerk, waarin de Levende God woning heeft gemaakt.

Wij dienen allen hetzelfde doel,

We zouden namelijk blijven staan in het geloof en betrokken zijn bij de opbouw van de Gemeente.

We zouden zijn tot opbouw en ondersteuning van elkaar.

We hebben weliswaar nog steeds onze oude mens en onze oude zondige natuur bij ons.

God ziet ons evenwel volmaakt en zonder zonde, als gouden planken, in onze Heiland en HEERE.

Zo zouden wij ook elkander zien, zoals God de Vader ons ziet in de HEERE Jezus Christus.

U ziet ook dat er aan de buitenkant van deze gouden planken 4 richelen zijn, rondom bevestigd.

De 5de richel echter is verborgen in het hart van al deze gouden planken.

Deze 5e richel is een type van de HEERE Jezus Christus, Die in onze harten woont.

Alleen Hij is Degene, Die ons één gemaakt heeft met Zichzelf en in Wie wij één zijn met elkaar.

Handelingen 4:42:

De richelen illustreren onze verbondenheid, en zijn de uitbeelding van de aardse zaken die ons verbinden.

Zoals : het volharden in de leer der apostelen

: de onderlinge gemeenschap

: de breking des broods

: de gebeden

Maar al zouden al deze aardse dingen wegvallen, die de veruiterlijking zijn van onze onderlinge gemeenschap, dan nog is de Eénheid die wij hebben in de HEERE Jezus Christus blijvend en onverbrekelijk.

Deze Eénheid is door de HEERE Jezus Christus Zelf tot stand gebracht.

Een eeuwige Eénheid en innige verbondenheid, die wij hebben in Hem en die we dagelijks met elkaar mogen en kunnen beleven.

Dit werd onder het Oude Testament al geprofeteerd en werd toen ook al geïllustreerd in de gouden planken van de Tabernakel.

Wij, in het aangezicht van de HEERE Jezus Christus rondom de Troon der Genade, als elkaars naasten.

Omdat onze Naaste, Christus, de Vervuller en de Vervulling is van ons aller hart.

Amen.