

א = אלפ = aleph



Aleph: betekenis: "Hoofd van de stier" of "duizend"

De eerste letter van het Hebreeuwse Woord van God. Uitbeelding van God Zelf, Die de Eerste, Voorste, Vorst, Nok en Overste is.

Als de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet het Hoofd van de Stier is, dan zijn de volgende 21 Hebreeuwse letters het Lichaam van de Stier. Het Hebreeuwse alfabet is dus een complete Stier, de verschijning en openbaring van het Woord van God onder het Oude Testament. De stier is het toonbeeld van kracht en vruchtbaarheid. De stier is de uitbeelding van het Levenbrengend en Levengevend Woord van God.

Niet lang na de eerste regels van de Bijbel komen we het Gouden Kalf tegen, waardoor er een einde kwam aan een eerste set van de twee stenen tafelen der wet. De wet was nog niet eens in gebruik genomen of ze lag al aan stukken onder aan de berg omdat Mozes het Gouden Kalf ontdekte.

(Exodus 32:19)

Hebreeën 7:18

Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijsheids wil;

Dit Gouden Kalf, een nieuwe, jonge en eeuwige Stier, is de uitbeelding van het Levenbrengend en Levengevend Woord van God onder het Nieuwe Testament der genade en der vrijheid.

א = אלפ = aleph is de eerste letter van het Woord van God en heeft getalswaarde 1.

Het woord "aleph" wordt vertaald met "duizend", "Hoofd van de Stier", "koploper", "voortrekker", "vorst", "overste", "leidsman".

Alle van toepassing op de HEERE Christus.

De aleph is de alles bepalende letter. Hij bepaalt wie Hem kunnen volgen. De stier is namelijk de koploper van de kudde, de vorst of voorste. Alleen zij die hun vertrouwen stellen op Christus, zij die gelovigen in Christus zijn, kunnen Zijn volgelingen zijn en horen bij Zijn kudde.

Het Woord van de Levende God onder het Oude Verbond, wordt uitgebeeld in de Stier, in Wie het Leven en de vruchtbaarheid is.

Het Woord van de Levende God onder het Nieuwe Verbond, wordt uitgebeeld in het Gouden Kalf en dit is dan ook één van de vier aangezichten der heerlijkheid van de HEERE Christus op het Verzoendeksel, de Genadetroon.

Aleph: אַלֶּפּ = de naam van de eerste letter van het Woord van God, wordt ook vertaald met het woord “duizend”.

De totale getalswaarde van het woord aleph = אַלֶּפּ = 80.30.1 = 111.

Dit woord “aleph” demonstreert ons op alle manier, in optima forma, Wie de EERSTE is, in Zijn Woord en in Zijn schepping.

Christus de HEERE is de Eerste in de 1-heden	1
Christus de HEERE is de Eerste in de 10-tallen	10
Christus de HEERE is de Eerste in de 100-tallen	100
	<hr/>
	111
Christus is ook de aleph, is 1 in de 1000-tallen	1000
	<hr/>
	1111

Hij is de waarde van de letter אַ: 1

Hij is de waarde van het woord אַלֶּפּ: 111

Hij is de waarde van de betekenis van dit woord: 1000

Op alle mogelijke niveau's is Hij de EERSTE en de EEN!

אַ = aleph

De aleph is een samengestelde letter, zoals veel van de Hebreeuwse letters. Hij is samengesteld uit drie andere letters, namelijk uit tweemaal de jod (י) en een vau (ו).

De vau heeft getalswaarde 6 en is de uitbeelding van de mens in het algemeen, maar in eerste en hoogste instantie van de Zoon des mensen.

De jod heeft getalswaarde 10 en spreekt over “alles wat God gesproken heeft”, het onwankelbare Woord van God.

Kijk hiervoor naar de lijst met voorbeelden van de betekenis der getallen op bladzijde 31 en 32.

In de aleph zien we een schuin voorover buigende vau (ו). Type van de nederige Zoon des mensen, de Middelaar Gods en der mensen.

De Zoon des mensen (ו = 6) buigt Zich voorover, in onderwerping aan Gods Woord (י = 10).

De daar bovenop liggende jod (י = 10), is een type van de bovenzijde van het Woord Gods. De hemelse Vader van de HEERE Jezus.

De vau (ו = 6), de Zoon des mensen, de mens Jezus, ontvangt het Woord van God, van Zijn hemelse Vader in een zacht gemoed, dat is in een gelovig hart.

De onderliggende jod (י = 10) is de uitbeelding van de onderzijde van het Woord Gods. De Zoon des mensen, de mens Jezus.

De onder de vau liggende jod is een gespiegelde jod.

De aardse HEERE Jezus als jod, Woord Gods, is de weerspiegeling van de hemelse HEERE, Woord Gods.

Als mens hier op aarde, de Zoon des mensen, als de vau (ו), de zes, ontving Hij het Woord (י) van Boven en gaf dat Woord (י) door aan beneden.

Hij geeft Gods Woord door aan allen, die naar Hem willen horen, die Hem gehoorzaam zijn.

De som van de getalswaarden van deze drie letters waaruit de aleph is opgebouwd: (י) = 10; (ו) = 6; (י) = 10; is samen 26.

De getalswaarde van de Naam van God, die in onze Bijbel vertaald wordt met HEERE, namelijk Jehovah, is: יהוה = 5.6.5.10. = 26.

Alle letters spreken in eerste en in hoogste instantie over Christus. Hij, Die de Gelovige bij uitstek was en is.

Bijgevolg spreken al deze letters in tweede instantie ook over de Hem navolgende gelovigen. Ook wij, in onze nog vernederde lichamen, buigen ons voor het Woord van God en zullen dan het Woord van God weerspiegelen (1 Korinthe 13:12). De houding van onze HEERE Jezus Christus ten opzichte van het Woord van God, is ons tot voorbeeld en zal, dwars door alles heen, ook voor ons heerlijkheid tot gevolg hebben.

א = de aleph, staande vóór een stamwoord heeft de betekenis: "ik".

De letter aleph is een medeklinker en is een keelklank, hij is als het ware een ademstoot. Hij is Jehovah, de adem, het Woord waardoor alles is geworden.

Zoals we al vertelden, deze letter heeft getalswaarde 1, maar het woord aleph betekent o.a. ook duizend. Deze eerste letter wijst naar de HEERE, naar Jehovah Jezus Christus, Die de Eerste, de Voorste en Eersteling is van alles.

Psalm 33:6; Johannes 1; Kolossenzen 1; Hebreeën 1; Openbaring 3:14

Hier volgen enkele Hebreeuwse woorden die beginnen met een aleph en die de waarde of lading van "een eerste" in zich dragen:

אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה = ahaja ashar ahaja = Ik zal zijn, Die ik zijn zal;
Ik Ben Die Ik Ben

El = אֵל = God
Elohim = אֱלֹהִים = God (El in mannelijk meervoudsvorm)

Elohim is de onkenbare God, Die alleen gekend kan worden doordat Hij tot ons spreekt, doordat Hij Zijn Woord voortbrengt.

Elohim is een meervoudsvorm, omdat deze God Zich op verschillende manieren, in verschillende hoedanigheden, aan Zijn schepping geopenbaard heeft. Hoedanigheden die Hij gebruikt heeft om Zijn doel te bereiken.

Elohim (In den beginne schiep **God**; *Genesis 1:1*) is de Godheid die door de mens niet gekend kan worden, als Deze God Zichzelf niet naar buiten toe uit zou drukken, Zich zou openbaren.

God de Geest (*Genesis 1:2*)

Er beweegt iets, maar men kan het nog steeds niet begrijpen of de bedoeling ervan kennen.

God Jehovah (*Genesis 2:4*)

God heeft door Zijn spreken de schepping in zeven dagen gerestitueerd en daarin Zijn plannen vastgelegd en Hij ondertekent dit in *Genesis 2:4* met Zijn Naam: Jehovah.

Deze Naam is naar het Nederlands vertaald met HEERE, in vijf hoofdletters.

De HEERE Jezus (*Filippenzen 2:6 en 7*): God Jehovah, ontledigd en gevonden in de gestalte van Adam.

De onkenbare God drukt Zich nog verder naar buiten uit en maakt Zichzelf aan de mensen gelijk, tastbaar, zichtbaar en hoorbaar.

Deze vier hoedanigheden van de Godheid: Elohim, Geest, Jehovah en Jezus, hebben de 5e voortgebracht, namelijk de Christus: **de HEERE (= Jehovah) Jezus Christus**, de Eersteling van een volkomen nieuwe schepping, waarin gerechtigheid blijft. (*2 Petrus 3:13*)

Vader = אב = ab = 1.2
בא = bo = 2.1 = komen (denk aan **Boaz** = komende (in) kracht)

Abba = אבא = 1.2.2.1 = vader + komen; Ik kom tot de Vader
in Hem komt alles tot één

Alle dingen zijn uit Hem en door Hem en zijn tot Hem. (Romeinen 11:36)

Abba is gelijk aan de zespuntige ster van David; het zegel van Salomo; het zegel van de Zoon des mensen.

Een zespuntige ster bestaat uit twee driehoeken, waarvan de tweede, halverwege de eerste, gespiegeld met de punt omlaag, op de eerste gelegd is.



De nationale vlag van de huidige staat Israël.

Het woord "abba", en dus ook de zespuntige ster, zijn de uitbeelding van God de Schepper, Die vanuit Zichzelf, vanuit Zijn Eén, de twee, en daardoor de veelheid van de schepping, voortbrengt.

Halverwege die weg van Eén naar veelheid grijpt God in, om die veelheid van de schepping weer terug te brengen tot Eén, tot de Eenheid in de Schepper, door de komst en het verlossingswerk van de Zoon des Mensen en Zoon Davids, de Zoon van God, de HEERE Jezus Christus.

Eén = אחד = 4.8.1 = echad = 13

Eén = de HEERE uw God is één HEERE. (Deuteronomium 6:4; Galaten 3:20)

Dit woord, zonder de א, zonder het hoofd, zonder koploper, verandert in חד = 4.8 = ched en betekent dan: scherpte; scherpzijdend.

Liefhebben = אהבה = 5.2.5.1 = ahavah = 13

Liefhebben = het streven naar éénwording door vrijwillige dienstbaarheid.

Het telwoord één en "liefhebben" hebben dus dezelfde getalwaarde.

Geloof, trouw = אמן = 50.6.40.1 = amown = amen

Waarheid = אמת = 400.40.1 = emeth, maar zonder de א houd je over:

מת = 400.40 = meth = de dood

Licht = אור = 200.6.1 = ovr
 Offerlam = איל = 30.10.1 = ajiel
 Vader = אב = 2.1 = ab
 Moeder = אמ = 40.1 = am
 Volk = עמ = 40.70 = am = in de Bijbel ook gezien als moeder
 Schip; ik = אני = 10.50.1 = ani = ik, alleen boven de wateren

Man = איש = 300.10.1 = ish = mannelijke mens

Vrouw = אשה = 5.300.1 = isah = vrouwelijke mens

Het woordje mens in mannelijke (= ish) en in vrouwelijke (= isah) vorm, bestaan in beginsel beide uit dezelfde letters, namelijk אש = 300.1 = esh = hartstocht.

Zij onderscheiden zich, maar worden in feite verbonden, doordat bij de "man" de letter jod (י = 10) en bij de "vrouw" de letter hee (ה = 5) gevonden worden.

Deze twee letters vormen samen יה = 5.10 = Jah, de verkorte en hoogste Naam van Jehovah. Als Hij ontbreekt in de verbinding tussen man en vrouw is alles wat er overblijft: אש = 300.1 = esh = vuur, vurig = hartstocht

Teken; merk = אות = 400.6.1 = owth = merkteken; overeenkomst

Rood = אדם = 40.4.1 = adam = edom; rood

Damp = אד = 4.1 = ad

U ziet, Adam, אדם = 40.4.1, bestaat voor het grootste gedeelte uit damp, אד = 4.1. Deze damp, אד, deze 4.1, wordt bevestigd aan de mem, de מ, de 40, de uitbeelding van de stoffelijke, tastbare, tijdelijke dingen (zie lijst betekenis getallen pag. 33). De mens (Adam) is slechts damp, die voor korte tijd in deze wereld gestalte krijgt. Hij stelt dus niet zoveel voor. Hij is voor het grootste gedeelte slechts damp. Niet lang in een bepaalde vorm vast te houden, dus vluchtig.

Aardbodem = ארמה = 5.40.4.1 = adamah = adam in de vrouwelijke vorm
 = moeder aarde

Spreeken = אמר = 200.40.1 = amar; de mens spreekt, maar meestal tégen God
 Dit is tegenspreken! De adamietische mens moet niet spreken, maar luisteren en gehoorzamen.

Land = ארץ = 90.200.1 = erez

Land is de tegenstelling van zeeën, de wateren, die in de Bijbel de uitbeelding zijn van volkeren. "De wateren zijn volkeren." (Openbaring 17:15)

“Hèt Land” is de uitbeelding van het volk Israël.
 Het Land, “het volk Israël”, staat tegenover “de heidense volkeren”.
 Zoals land tegenover de wateren, de zeeën.

Stenen = אבן = 50.2.1 = **eben**, de twee Stenen Tafelen
 die het getuigenis zijn van:
 Vader = אב = 2.1 = **eb**
 en Zoon = בן = 50.2 = **ben**

Eten = אכל = 30.20.1 = akal
 Eten is de uitbeelding van gemeenschap hebben aan voedsel, dat is Gods Woord.
 אכל = 30.20 1 = a kal

Met een spatie tussen de א en de כ, tussen de 1 en de 20, betekent dit:
 ik alles; ik (eet) alles. Alles wat de ware Ik ons in Zijn voedsel, in Zijn Woord
 aanreikt zouden wij eten.

De mens doet in feite niet anders dan eten, via al zijn zintuigen.
 Hij hoort, ziet, tast, ruikt en proeft en neemt op die manier van alles tot zich.
 Maar in de eerste plaats zou de mens met alle zintuigen tot zich nemen,
 alles wat het Woord van God hem aanreikt en dat, met een gelovig hart, zich
 “eigen” maken.

En nogmaals:

Het verhaal in alle Hebreeuwse letters is het verhaal en het getuigenis van en
 over de HEERE Jezus Christus!

Ze getuigen daarmee ook over degenen die door geloof in Christus zijn, over
 het praktische leven van de gelovigen in de HEERE Jezus Christus.

Hoe kan het toch, dat de arrogante mens zichzelf ziet als autonoom en als de
 kroon der schepping?

Lukas 24:44; (25-27; Romeinen 11:36; Hebreeën 1:1 e.v.

*En Hij zeide tot hen: dit zijn de woorden, die Ik sprak, als Ik nog met u
 was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschre-
 ven is, in de Wet van Mozes, en de Profeten, en de Psalmen.*

De HEERE Jezus Christus is de Aleph, Hij is de Eerste, Hij is de Eerstgeborene
 van de nieuwe schepping

De HEERE Jezus Christus is de Aleph en de Thaw

De HEERE Jezus Christus is de Alpha en de Omega

De HEERE Jezus Christus is de Eerste en de Laatste
De HEERE Jezus Christus is het Begin en het Einde, namelijk het Einddoel
Christus is de ÉÉN, want buiten Hem is er geen God, en geen Heiland, en
geen Verlosser

Christus is de IK BEN, Hij is de HEERE, Hij is Jehovah, Hij is de Levende God
Christus is het geopenbaarde Woord van God
Christus is de Kroon der schepping
Christus is God Die Liefde is
Christus is de Getrouwe, Hij is de Ja en Amen
Christus is het Licht der wereld en het Brood des Levens en het Levende
Water, enz.

Christus is de Vader, dat is de Verwekker en Gever van alle Geestelijke zegeningen
Christus is de Man en Schepper (*Kolossenzen 1:16*)
Christus is Melchizedek
Hij is Redder en Rechter
Hij is eeuwig Hogepriester en Koning
Hij is de Bruidegom
Enzovoort, enzovoort...

Hij is ook rood (= אָדָם = adam = rood);
want Hij is de Zoon en Erfgenaam van de troon van Adam over de gehele mensheid.

Hooglied 5:10

Mijn Liefste is blank (= תָּזַח = 8.90 = tzach) = wit, stralend, blinkend, uitbeel-
ding van God Zelf;
en Hij is rood (= אָדָם = 40.4.1 = Adam = de Zoon des mensen);
en Hij draagt de banier boven tienduizend (10.000 = de Gemeente).
Banier = דָּגָל = 30.3.4 = dagal = hoog oprijzen in de hemel
De Gemeente is Zijn persoonlijk vaandel.

Filippenzen 2:5 e.v.

De HEERE, Die 2000 jaar geleden de hemel verlaten had en Zijn Godheid
had afgelegd;
Die in vernedering gekomen was op de aardbodem, als mens en dienstknecht;
Die in het land Israël, via een weg van lijden, kruisdood en opstanding, eeuwig
Leven en eeuwige Zaligheid aan het licht gebracht heeft.

Galaten 4:4; Hebrëen 1:1-4; 2:7 e.v.

Hij was eens het Huis van Zijn hemelse Vader uitgegaan en Hij kwam als Mens in het huis van Zijn moeder (het Joodse volk) terecht. Het Joodse volk verwierp Hem en kruisigde Hem.

In Zijn opstanding ten 3e dage is Hij de Christus, de Eerstgeborene en Eersteling van een Nieuwe Schepping.

Hij is Erfgenaam van de Troon van God èn Hij is Erfgenaam van de Troon van Adam over de gehele mensheid.

Hij is de Go-el en Hij is de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping.

Hij is Erfgenaam van de Troon van Zijn vader David en Hij is Koning en Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek.

En een ieder die in Hem gelooft zal leven, ook al zal men eventueel nog naar het vlees sterven.

Een ieder die Hem in ongeloof afwijst, zal Hem eens toch tegenkomen, maar dan als Rechter en als Bloedwreker.

Jacobus 4:14

De mens verbeeldt zich heel wat, maar het leven van de natuurlijke mens in Adam is slechts damp. In onze overmoed, oftewel in onze hoogmoed, zeggen wij: wij zullen dit doen of wij zullen dat doen, hoewel er van onze eigen, zelf gemaakte plannen in de regel weinig of niets terecht komt. Daarom zouden wij onze zelf uitgedachte plannen niet zo definitief maken. Dat behoedt ons in ieder geval voor teleurstellingen, als blijkt dat onze eigen plannen niet door kunnen gaan.

Zeg liever:

Indien de HEERE wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit, of zullen wij dat doen. Want wij weten niet eens wat er vandaag, of morgen, of over een jaar zijn zal.

Want hoe ziet ons aardse leven in Adam er eigenlijk uit?

Of wat is ons aardse leven in Adam eigenlijk?

Wel, ons aardse leven is slechts damp.

Deze damp heeft een soort vorm gekregen, de vorm van zuigeling tot grijsaard, maar daarna verdwijnt hij weer.

Damp is iets wat je niet kunt vastgrijpen en niet kunt vasthouden en je kunt er zeker geen controle over hebben.

Wij zijn zelf niets meer dan damp, dus hoe zou men grip kunnen hebben op het eigen leven, laat staan op het leven van een ander?

Genesis 2:6

Damp (= ad = אד = 4.1) steeg op uit de aardbodem = אדמה = adamah.

Genesis 2:7

Vervolgens krijgt die damp gestalte, die damp krijgt bij wijze van spreken vaste vorm in deze wereld. Eerst wordt er verteld dat damp uit de aarde opstijgt en dat zij de aarde moet bevochtigen, waarna er vervolgens over Adam gezegd wordt dat hij uit de aardbodem opstijgt om de aarde te bevochtigen, te bewerken. Zo zien we de nauwe verwantschap tussen aardbodem, damp, Adam en bloed (dat is leven).

Dit wordt op een geweldige wijze geïllustreerd in de Hebreeuwse taal:

Damp = ad = אד = 4.1 = 5

Damp spreekt over geestelijke/ontastbare/onzienlijke dingen.

5 spreekt over geestelijke/ontastbare/onzienlijke dingen.

Adam bestaat wel voor een gedeelte uit geest, maar hoe geestelijk of geestig de natuurlijke mens ook is, hij is slechts damp.

אדמה = 5.40.4.1 = adamah = aardbodem

Dat is deze in zonden gevallen wereld. (Genesis 1:2 e.v.)

= dat, waaruit Adam genomen werd

= de zondige moeder van Adam

= en dat waar Adam ook weer in terugkeerde

Zoals dat gaat met alle Adamieten.

אדם = 40.4.1 = Adam = rood; ook Edom

De damp (אד) krijgt voor een korte tijd een vaste vorm in Adam = אדם.

De damp krijgt een א = 40 (= de stoffelijke dingen) aan zich geplakt en wordt daardoor zienlijk en tastbaar.

דם = 40.4 = dam = bloed

Bloed is in de Bijbel altijd hetzelfde als leven.

Bloed is altijd de uitbeelding van leven.

De mens raakt in paniek als hij bloed verliest, want hij verliest dan zijn leven.

א = 40 spreekt over het aardse leven

Spreekt over de levenswandel in deze tijdelijke, zienlijke, vergankelijke wereld (= 4), met al haar strijd, moeiten, lijden, vijandschap, verdrukking, verzoeking. Spreekt over onze zwangerschap (= 40 weken), tot aan de verlossing van het aardse lichaam.

De aardbodem is dus ook ónze moeder.

En smaller gezien is ons aardse lichaam, wat uit de aarde is genomen, ons aarden vat. Ons lichaam is uit de aarde gemaakt en dus uit de aarde aards. (1 Korinthe 15:47; 2 Korinthe 4:16)

Degene die op grond van geloof uit de Geest van God geboren is en dus wedergeboren is, die is Geest. (Johannes 3:6 en 8)

Want díe Damp (die Geest) is níet uit de aardbodem, maar die Damp (die Geest) is uit de Hemel, uit de Eeuwige God.

Jacobus 4:14

Maar de natuurlijke mens in Adam, is slechts damp, en is dus tijdelijk.

Het spreken van de natuurlijke mens is slechts damp en gebakken lucht.

Daarmee bouwt de natuurlijke mens zich luchtkastelen, maar dit is niets dan wind en opgeblazenheid; allerlei wind van leer, valse leringen en filosofieën, waardoor elk natuurlijk mens in Adam eigenlijk een windbuil is.

Hieruit blijkt dat de mens, die geformeerd werd uit zijn moeder (= de aardbodem), uit de aarde aards is en dat de aardse mens dus helemaal niet naar Gods Beeld en naar Gods Gelijkenis geschapen is.

Deze uitspraak in **Genesis 2 is profetisch** en spreekt over **de HEERE Jezus Christus** in Zijn opstanding uit de dood.

1 Korinthe 15:45-49

Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; En de tweede en laatste Adam, namelijk Christus is geworden tot levendmakende Geest. Doch het Geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke; en daarna het Geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards; De tweede Mens, namelijk Christus, is de HEERE uit de hemel. Hoedanig de eerste aardse mens is, zodanig zijn ook al de aardse mensen; En hoedanig de tweede, de hemelse Mens is, zodanig zijn ook al de hemelse mensen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens Adam gedragen hebben, alzo zullen wij ook het Beeld van de hemelse Mens Christus dragen, op grond van geloof in Hem.

(wordt vervolgd)