



**Lukas 12:6-7**

Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet één van die is voor God vergeten. Ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest niet gij gaat vele musjes te boven.

Musjes = צפִּירִים = 40.10.200.80.90 = tziphorim  
 = zeer vroeg uitgaan en vertrekken  
 (na een zeer vroege opstanding)

= de mannelijke meervoudsvorm van Tziphorah = **Zipporah**  
 Zipporah was de vrouw van Mozes.

Zipporah was trouw aan Mozes, die de uitbeelding is van het Woord van God  
 Zipporah was de dochter van Jethro, de hogepriester van de Midianieten.

Jethro betekent "hij die opent" en zijn dochter is dat wat uit hem voorkomt.  
 Jethro en zijn dochter zijn samen de uitbeelding van Christus en de Gemeente. Jethro is een type van Christus, de Hogepriester, "Hij Die opent".  
 Dat wat uit Hem voortkomt, Zipporah, is de Gemeente.

Als priesterlijk volk (de Gemeente) is het musje Tziphorah trouw aan Mozes (Het Woord van God), dat getuigde over de komst van de Messias.  
 Als priesterlijk volk zijn de musjes, de discipelen (de Gemeente), trouw aan Mozes, namelijk aan het Woord van God.  
 Door hun trouw aan het Woord van Mozes, geloofden de musjes (de discipelen) in de HEERE Jezus! (Johannes 5:46)

Tziphorim, musjes, zijn vogeltjes, zijn hemelse wezens; hemelburgers; een geestelijk volk.  
 De vogelen des hemels werden dan ook geschapen op de 5e dag, die de uitbeelding van de 5e bedeling is.  
 5 Musjes, is de verwijzing naar de hemelse roeping van de Gemeente.  
 De Gemeente (de 5 musjes), die Hij gekocht heeft met Zijn dierbaar Bloed!

De discipelen worden door de HEERE Jezus vergeleken met 5 musjes.  
 Deze Galileese mannen, eertijds verstrooid onder de heidenen.  
 Maar nu een priesterlijk volk (de Gemeente) naar de Ordening van Melchizedek = Christus!  
 Hij voedt, kleedt en verzorgt die priesterlijk volk gedurende 2000 jaar = de 2 penningen.

vijf = chamash =	חמֵשׁ =	300.40.8 =	gewapend; = bewapend met de Geestelijke wapenuitrusting
mashach =	מִשַּׁח =	8.300.40 =	gezalfd; zalfolie, uitbeelding van de Heilige Geest
mashiach =	מָשִׁיחַ =	8.10.300.40 =	Gezalfde; Messias

5 Spreekt over Geestelijke, hemelse, verborgen dingen;  
 spreekt over de 5e Bedeling der Genade Gods; De Bedeling der Verborgeneheid;  
 spreekt over de overvloedige rijkdom van Gods genade.

De 2 penningskens = shani asrim = שְׁנֵי אֲסָרִים = 40.10.200.60.1 10.50.300  
 שְׁנֵי = 10.50.300 = shani = tweede; dubbele; andere  
 Asrah = אֲסָרָה = 5.200.60.1 = penningske; Ik wend Mijzelf tot... (op andere wijze)  
 = Ik verbind Mijzelf met .....

2 Penningskens zijn de leeftocht voor 2 dagen, de 2000 jaar van Zijn verborgenheid waarin wij, als de Gemeente, leven. De Gemeente, de eerstgeborenen in Christus, ontvangt een dubbel deel als loon voor de 2 dagen van priesterlijke arbeid in Zijn Wijngaard.

Zie *Lukas 10:35; 21:2-4* (de strekking blijft gelijk)

Ook in deze verzen zegt de HEERE:

dat Hij voor ons zorgt in onze priesterdienst voor Hem;

dat de HEERE ons daartoe reinigt door het bad des waters, namelijk door Zijn Woord;

dat wij in Zijn Naam de belofte hebben dat de HEERE ons brengt tot Zijn doel.

Hij noemt ons Zijn vrienden, opdat wij in navolging van Hem ons leven zouden stellen voor al Zijn andere vrienden, namelijk onze broeders in Christus, de overige leden van Zijn Lichaam.



Vervolgens gebruikt de HEERE Jezus nog een voorbeeld uit de natuur, namelijk **de raven**.

*Lukas 12:24*

*Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaïen, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven?*

De HEERE Jezus vergelijkt hier de discipelen (en dus ook ons) met de raven. Vogelen als uitbeelding van een hemels, Geestelijk en priesterlijk volk.

*Mattheüs 6:26*

In deze tekst worden deze zelfde raven door de HEERE Jezus genoemd: "vogelen des hemels". De discipelen zijn gelovigen en zij gaan de raven te boven, want zij zijn de ware raven!

En nu weer terug naar *Lukas 12:24*:

*Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaïen, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven?*

Israël was eertijds een priesterlijk volk, maar werd door ongeloof verstrooid onder de heidenen en is daardoor onrein geworden.

Maar op grond van geloof in Christus wordt men rein gemaakt en ontvangt men om deze bedeling een hemelse roeping, positie, zegeningen en hemels burgerschap. Alle gelovigen uit Jood en heiden zijn gezamenlijk de Gemeente en hebben in de HEERE Christus een hemelse en opnieuw priesterlijke positie ontvangen.

Als de HEERE voedsel geeft aan de raven, dan zorgt de HEERE zeker voor dat priesterlijk volk, waar deze **raven** (**arabi** = ערבי = 10.2.200.70) de uitbeelding van zijn.

Zij zijn eigenlijk verborgen **Hebreeërs** (**abari** = עברי = 10.200.2.70).

raven = **arabi** = ערבי = 10.2.200.70

Hebreeërs = **abari** = עברי = 10.200.2.70

**Raven** worden door de HEERE in dit vers in verband gebracht met gelovigen, met de **discipelen**, de **volgelingen**, de **priesterlijke dienaren** van de HEERE Jezus.

De discipelen, die ook bekend staan onder de uitdrukking: "Gij Galilese mannen", nauw verwant aan Galliërs.

De Gemeente in deze 5e bedeling bestaat uit een gelovig overblijfsel uit de 10 en uit de 2 stammen, die alle verstrooid werden onder de heidense volkeren, maar die door geloof in Christus worden verzameld tot één hemels volk, dóór en vóór Zijn Naam. (*Handelingen 15:14 e.v.*)

Raaf = ערב = 2.200.70 = arab = honger

Het woord arab heeft dus op enigerlei wijze ook te maken met de dood.

Het Woord van God, van de Overzijde (= eber of heber = עבר = 200.2.70) heeft 2 kanten.

Het is het Leven voor de nieuwe mens in Christus, maar het is de dood voor de oude mens in Adam.

Raaf = ערב = 2.200.70 = arab = evening; schemering; dageraad; mix; verzameling; mengeling  
Het is de periode van de dag, die overgaat van licht naar duisternis; maar in bijzonderheid is het de periode die overgaat van duisternis naar licht.

Die periode van de dag waarin de HEERE Jezus als de Christus is opgestaan uit de doden.

Hij, de Ware Hebreëer, was gekomen van de Overzijde = abar = עבר = 200.2.70

Het Woord van God kwam van de Overzijde = abar = עבר = 200.2.70

Na Zijn Opstanding keerde Hij terug naar de Overzijde = abar = עבר = 200.2.70

In Hem is al één volk overgegaan naar de Overzijde = abar = עבר = 200.2.70

De Gemeente, het Lichaam van Christus, is overgegaan = abar = עבר = 200.2.70

Uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht! (*1 Petrus 2:9*)

Het Lichaam van Christus, de verzameling van een gelovig overblijfsel uit de 10 en uit de 2 stammen, die verstrooid waren onder de heidenen!

De raaf (ערב = 2.200.70 = arab) wordt nergens in de Bijbel negatief beschreven.

Zij die verre en vervreemd waren zijn nabij gebracht. (*Efeze 2:12*)

Ze zijn weliswaar "onrein gevogelte" en zij eten "dode dingen" (de Gemeente bevindt zich in een dode wereld), maar voor deze "reinen" in Christus is er nu niets meer onrein, en zij eten alles, niets ondervragende en de HEERE dankzeggend.

ערב = 2.200.70 = arab = raaf

עבר = 200.2.70 = abar = overzijde; overgezet, Hebreëer

De raaf blijkt een **verborgen Hebreëer** te zijn.

Er bestaat een spreekwoord dat luidt: "zwart zijn als de raven" of "ravenzwart".

Het Hebreeuwse woord voor zwart, dat van toepassing gebracht wordt op de raven is:

zwart = שחר = 200.8.300 = shachar

= vroeg zoeken, in alle ernst, eerlijkheid en oprechtheid zoeken

Allen die de HEERE vroeg zoeken, die zullen Hem vinden! (*Spreuken 8:17*)

Misschien zijn gelovigen in Christus daarom wel een stelletje shacharaars!

*Leviticus 13:31 en 37*

Ook in deze teksten wordt voor zwart het woord shachar (שחר) gebruikt, waarbij het erover gaat dat, als men van schurft of melaatsheid genezen is, het haar op het hoofd weer zwart wordt. De betekenis hiervan: ieder mens is van nature door zijn zondenatuur in feite schurftig of melaats. Het haar dat weer zwart wordt is de uitbeelding van genezing op grond van geloof in de Opstanding van de HEERE Jezus Christus en en wel, doordat men Hem in alle ernst en oprechtheid vroeg gezocht heeft.

שחַר = shachar, dit zwart wijst naar onvergankelijkheid; onverderfelijkheid; onveranderlijkheid

In het Hebreeuws bestaan er nog andere woorden voor zwart, maar die hebben alle te maken met de dood en wijzen juist op de veranderlijkheid en vergankelijkheid der dingen.

Zwart = חַמַּ = 40.8 = Cham = Egypte = strijd, vijandschap, slavernij, en bespotting  
Heeft van alles te maken met verdeeldheid, honger en dood.

Zwart = קֶדָר = 200.4.100 = qedar = donkerheid; duisternis

Denk aan qedar-laomer en aan de beek qidron.

Zwart = שְׁחַרְוֹת = 400.6.200.8.300 = shacharowth = in oprechtheid, vroeg zoeken  
(*Hooglied 5:11*)

*Lukas 12:24*

Raven hebben geen voorraadschuur, want de HEERE voedt ze.

Er is voedsel voor ze. Ze zijn zo geschapen dat ze voedsel vinden.

De HEERE zorgt zelfs voor deze, van nature "onreine" dieren.

Dus waar maakt een mens zich dan eigenlijk druk om?

En zeker: waar maakt een gelovige, een door God gereinigd en in de priesterdienst onder het Nieuwe Verbond gesteld mens, zich dan nog druk om?

*Exodus 16:15 en 16; Johannes 6:32; 1 Korinthe 10:3 en 6*

Het voedsel is het Brood des Levens!

Niet het Manna dat je dagelijks moest verzamelen en tot je nemen als voedsel voor het leven en onderhoud van de oude mens in Adam!

Maar het ware Manna, het Geestelijk Voedsel voor de nieuwe mens in Christus!

*Lukas 12:24*

*Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaïen, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven?*

Zaaien = heeft te maken met investeren en met bouwen; door als een tarwegraan eerst het oude leven af te leggen.

Maaïen = om daarna de opbrengt/oogst/vrucht in ontvangst te mogen nemen.

Er zijn ook dieren die wel investeren en voorraden aanleggen, maar raven doen dat niet. Ze hebben dan ook geen spijskamer = voorraadschuren.

En dit geldt eigenlijk ook voor elke gelovige in Christus!

Want God Zelf voedt de raven. Meestal niet rechtstreeks, maar wel door zaden en insecten in de verschillende jaargetijden. Raven zijn kennelijk zo geschapen, dat zij zelfs in de meest schaarse tijd nog aan voedsel kunnen komen en het niet nodig hebben om voorraden aan te leggen.

Raven, maken zich in ieder geval niet druk over de dag van morgen, want zij leven "vandaag". En of de Raven daar gelukkig mee zijn weet ik niet, maar zij denken niet aan gisteren en niet aan morgen, want zij leven "heden".

Raven worden ons in ieder geval door de HEERE Zelf tot voorbeeld gesteld.

Er zijn nog veel meer Schriftplaatsen in de Bijbel, die ons vertellen over de raven. In al die Schriftplaatsen zijn raven de uitbeelding van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Zij brachten Elia voedsel bij de beek Krith en zij (de Gemeente) zullen dat tijdens de eerste helft van de 70e jaarweek, weer doen voor Mozes en Elia, in de straten van Jeruzalem!

### *Spreuken 30:17*

*Het oog, dat den vader bespot, of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken, en (= namelijk) des arends jongen zullen het eten.*

In dit vers zien we raven (= de Gemeente) veranderen in zonen (= erfgenamen) van de arend of adelaar (= God).

Eén zeer bekend spreekwoord over raven wil ik u dan niet onthouden.  
Zeker als raven de uitbeelding zijn van de Gemeente, het Lichaam van Christus!

Wij kennen allemaal het bekende spreekwoord: "**stelen als de raven**".  
Raven hebben zeer grote belangstelling voor- en zijn begerig naar kostbare, edele, waardevolle, onvergankelijke, eeuwige dingen, zoals:

**Zilver** = eeuwige verlossing in de HEERE Jezus Christus

**Goud** = eeuwige heerlijkheid in de HEERE Jezus Christus

**Kostelijke stenen** = kennis over de veelkleurige Wijsheid Gods in Christus

Zwaar gereformeerden en andere richtingen, die leven onder zware wetten, vinden dat wij dieven zijn, omdat zij denken dat wij ons Christus en al Zijn zegeningen ongeoorloofd toeëigenen.

Maar al deze waardevolle dingen schenkt de HEERE ons, op grond van geloof en uit de rijkdom van Zijn genade. Zij zijn niet het resultaat van onze werken, maar ze zijn het resultaat van het Leven en het werk, de gezindheid en het gevoel van de HEERE Jezus Christus. Hij is Degene Die in ons leven werkt.



Vervolgens gebruikt de HEERE Jezus nog een voorbeeld uit de natuur, namelijk **de leliën**. Dit is opnieuw een verwijzing naar het verborgen priesterschap van de Gemeente!

### *Lukas 12:27*

*Aanmerkt de leliën, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u: ook Salomo in al zijn heerlijkheid, is niet bekleed geweest als één van deze.*

Er staat **niet**: hoe zij "wassen", wat betekent: hoe zij "groeien"; maar er staat **wel**: let op de leliën, hoe zij "spinnen", noch "weven".

Het gaat over de uiterlijke verschijning, over de bekleding van de leliën.  
De leliën zelf hebben helemaal niets kunnen bijdragen aan hoe ze er uitzien.  
Het is alleen de HEERE, Die zorgt voor de groei en de kleding van de lelie.

Als de HEERE het vergankelijke leven van het gewas al met zo'n grote heerlijkheid bekleedt, dan zal de HEERE zeker zorg dragen voor voedsel en kleding voor Zijn kinderen, die in Hem eeuwig Leven hebben ontvangen en die betrokken zijn in het priesterlijk werk van Christus.

Aanmerkt = Let op!

Let eens met aandacht op het heerlijke kleet van de leliën, hoewel zij spinnen noch weven. De Leliën kunnen zelf niet voor hun "bekleding" zorgen.

En vervolgens zegt de HEERE Jezus:

Zelfs Salomo, in al zijn heerlijkheid, is niet bekleed geweest zoals één van deze leliën. De uiterlijke verschijning van Salomo, in al zijn heerlijkheid, was lang niet zo indrukwekkend als de uiterlijke verschijning van de leliën.

Salomo heeft er heel wat voor moeten doen, om heerlijkheid te ontvangen.

De leliën hebben er domweg niets voor gedaan.

Misschien heeft Salomo in zijn vrije tijd wel enige van deze leliën in zijn tuin gepoot.

De leliën zelf hebben geen poot kunnen verzetten, om deze heerlijke bekleding voor zichzelf te bewerkstelligen.

Het is de HEERE alleen, Die de leliën deze bekleding met heerlijkheid gegeven heeft.

Zo was het ook met het voedsel voor de mussen en voor de raven!

Het is de HEERE alleen, Die hen zo gemaakt heeft dat ze altijd aan de kost komen.

De lelie is in de eerste plaats een type van de heerlijkheid van de HEERE Jezus Christus; en daarmee is zij ook een type van de Gemeente, het Lichaam van Christus. (Hooglied)

Straks, in de volgende bedeling, zal zij ook een type zijn van het aardse wedergeboren volk Israël (Hooglied), dat dan het Koninklijk Priesterdom en het Priesterlijk Koninkrijk zal zijn waarvan de HEERE Jezus Christus de Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek is.

*Hooglied 2:1 Ik Ben lelie in de dalen.*

(Let op: Niet verwarren met het lelietje-van-dalen!)

Lelie = שושנת = 400.50.300.6.300 = shushanath

= suzan = vreugden; vrolijkheden; blijdschappen

De lelie wordt 17 keer genoemd in heel de Bijbel!

In het Oude Testament 15 keer en in het Nieuwe Testament 2 keer.

Dit woord betekent vreugde; vrolijk zijn; blijdschap, maar dat in meervoudsvorm.

שש = 300.300 = shesh = het woord voor zes

שש = 300.300 = shesh = het getal van de Zoon des mensen; de Eerstgeborene

שיש = 300.10.300 = shish = fijn wit linnen; wit marmer; albast

Bij het breken van het albasten kruikje (type van de HEERE Jezus) werd het gehele huis (van Lazarus) vervuld met de geur van Christus, uitgebeeld in de geur van de kostelijke nardus!

(Johannes 12:3)

Fijn wit linnen is de priesterlijke kleding, de kleding van de Hogepriester en Zijn volk.

שוש = 300.6.300 = shuwsh = vrolijk zijn = het Leven van het Nieuwe Verbond.

De lelie groeit in Galilea, op de berg Karmel en in de dalen.

Een zeer fraaie bloem die, wat haar vorm betreft, lijkt op een beker of kelk.

De lelie is een bolgewas (schijf met schubben) en hierin wordt, net als bij de narcis, wedergeboorte uitgebeeld.

De lelie bloeit tot ongeveer 1 meter à 1½ meter hoog.

Trompetachtige bloemen, lijkend op een bazuin.

In de kelk zit vloeistof, namelijk vloeïende, druppende mirre.

De bloemen verspreiden een sterke geur, type van de Geur van Christus.

Zij bazuinen of verkondigen als het ware de verheerlijkte Christus als Koning-Hogepriester Melchizedek!

De lelie heeft 6 gele meeldraden.

Het stuifmeel van de meeldraden is onuitwisbaar.

De bloem bestaat uit 6 witte blaadjes in de vorm van de Davidster.

De lelie is al sinds de oudheid bekend als het zinnebeeld van schoonheid en vruchtbaarheid. In de eerste eeuwen van het Christendom was de lelie het symbool van Geestelijke reinheid, van heiligheid en van opstanding uit de dood. De lelie werd vaak geplant op kerkhoven.

### **De lelie spreekt ook, net zoals de mus en de raaf, over het priesterlijk volk van God, de Gemeente.**

*1 Koningen 7:26; 2 Kronieken 4:5*

De rand van het koperen wasvat was gelijk de rand eens bekere en er was een inhoud van 2000 bath of van 3000 bath.

Daaronder stonden de 12 runderen, type van het volk Israël.

*Lukas 12:27*

*Aanmerkt de leliën, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u: ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als één van deze. (Mattheüs 6:28,29)*

Christus Jezus de HEERE heeft veel grotere heerlijkheid dan Salomo.

De HEERE Jezus Christus is dan ook veel meerder dan Salomo!

*Mattheüs 12:42; Lukas 11:31*

Daar wordt gesproken over die alles overtreffende heerlijkheid.

*Hooglied 2:1*

Christus, als de bruidegom, zegt: Ik Ben Narcis van Sharon; Ik Ben Lelie in de dalen.

"In de dalen" wil zeggen: nu nog in de laagte want Mijn Lichaam, de Gemeente, is nog op aarde, vernederd, in de laagte.

Maar straks zal Mijn heerlijkheid geopenbaard worden op aarde!

*Hooglied 2:16*

Hier spreekt de aanstaande bruid, het volk Israël, dat straks zal zijn wedergeboren:

*Mijn Liefste (= bruidegom Christus) is mijn; En ik ben Zijn, ...*

Dit zal het volk Israël zeggen na haar wedergeboorte, in de 6e bedeling.

Dan zal zij als bruid geopenbaard worden in heerlijkheid. (*Mattheüs 24:31*)

### **Maar:**

Dit zal pas gebeuren nadat de Christus, in de 5e bedeling, als overste Herder naar de Ordening van Melchizedek eerst geweid heeft onder (in het midden) der Leliën: dat is nadat Hij Zijn lichaam gereinigt en voor hen gebeden zal hebben. (*Hooglied 6:2; Romeinen 8:30 e.v.*)

En nadat de Gemeente met Hem geopenbaard zal zijn in Heerlijkheid. (*Johannes 17:22; Kolossenzen 3:4*)

*Hooglied 5:13*

De Bruid zal daarover zeggen:

De lippen van de Bruidegom zijn als leliën, vloeiende van mirre!

*Hooglied 6:2*

De Bruid zal zeggen:

Mijn Liefste was afgegaan in Zijn hof, tot de specerijbedden om (tijdens de 5e bedeling) te weiden in de hoven. Om de leliën, namelijk om de Gemeente, die Zijn Lichaam is, te verzamelen als volk voor Zijn Naam. De Gemeente, die de Heerlijkheid van Christus reeds deelachtig is geworden.

*Hooglied 6:3*

De Bruid zegt:

*Ik ben mijns Liefsten, en mijn Liefste is mijn, Die onder de leliën weidt.*

Deze leliën groeien en worden dus volwassen in de dalen.

Wie deel wil hebben aan Christus, Die dé Lelie is, moet eerst afdalen naar de diepte.

In het dal van ootmoed en zelfovergave is de HEERE Jezus Christus te vinden.

Zalig zijn de armen van geest in Adam, maar die rijk zijn naar de Geest in Christus.

Daarom nog iets over de dalen:

Dalen = העמקים = 40.10.100.40.70.5 = ha amaqim = de valleien; de diepten

העמק = 100.40.70.5 = ha amaq = de diepte; de laagte; diepgaand; grondig

העם = 40.70.5 = ha am = het volk

קום = 40.10.100 = qim = qum = plaats; opstaan; standplaats

De tijdelijke standplaats van dit volk van leliën, met daarbij het voortbrengen van de lieflijke Geur van Christus, vindt nog steeds plaats in de dalen, in de diepte (namelijk op aarde).

Dit blijft zo, zolang de Gemeente, als hemels volk van God, nog in vernedering op aarde is.

De Heerlijkheid van Christus krijgt gestalte in de Gemeente, maar nog verborgen in de harten der gelovigen op aarde.