

ג = גמל = gimel



Gimel: betekenis: “kameel”; “spenen”; “belonen”;
“gewennen” (aan de vaste spijze); uitspruiten

De gimel is de derde letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft getalswaarde 3. Deze letter ג wordt, net zoals de letters ל (lamed), ש (shien) en כ (kaf), een beweegletter genoemd.

Deze letter lijkt op een wandelend (P)ersoon, (I)emand die in beweging is. Deze letter wijst naar voortgang in de tijd.

In hoogste instantie is de gimel de uitbeelding van de gelovige Mens, de HEERE Jezus, Die leefde en wandelde vanuit de beloften Gods.

Het getal 3, dat is de getalswaarde van deze gimel, wijst naar vormwording en naar Gods beloften. Naar de vervulling, het vorm krijgen van Gods beloften. Op grond van geloof in de beloften Gods komt men dan ook in beweging.

De gelovige Abram (bij hem begon de 3e Bedeling) leefde uit deze beloften van God. Abram verliet zijn vader en zijn moeder en ging op weg naar het land dat de HEERE God hem wijzen zou. En in het bijzonder is het de gelovige HEERE Jezus Christus, Die Zijn hemelse Vader en Zijn hemels Vaderland verliet en leefde uit geloof in God en Zijn Woord, tot in kruisiging en dood. Omdat de Schrift beloofde en de HEERE Jezus dat geloofde, dat God Hem op de 3e dag zou opwekken uit de dood.

Daarna heeft de HEERE Jezus Christus ook Zijn moeder (dat is het Joodse volk) verlaten, en is Hij gegaan naar het Huis Zijn Vaders, het Hemels Kanaän. Daar zal Hij eerst Zijn Lichaam, de Gemeente aanhangen en deze 2 zullen zijn 1 van Geest, 1 van vlees, van been en van bloed.

Deze 2 zijn wèl door God samengevoegd, namelijk Christus en Zijn Lichaam. Deze 2 zijn door niets en niemand te scheiden. (*Romeinen 8:38 en 39*)

Galaten 4:4

De HEERE Jezus Die geworden was uit een vrouw. In bredere betekenis is deze vrouw het Huis Juda, het Joodse volk, dat leefde onder de wet. Hij was gekomen om haar te verlossen van zonden en van het slavenjuk der wet,

maar zij wilde door Hem niet verlost worden. Via Zijn kruisdood heeft de HEERE Jezus ook Zijn moeder verlaten, want op grond van Zijn trouw en geloof in het Woord van Zijn Hemelse Vader, werd Hij uit de dood opgewekt, terwijl het Joodse Volk door ongeloof in de dood achter bleef. Nu zullen eerst wij, op grond van geloof in de HEERE Jezus Christus en op grond van onze trouw en onderwerping aan het Woord Gods, in de toekomst worden aangesteld tot zonen en erfgenamen.

1 Korinte 15:3 en 4

*Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt **ten 3e dage**, naar de Schriften.*

Het Hebreeuwse woord voor drie = שלוש = 300.30.300 = shaloosh. Op grond van deze 3e dag, de opstandingsdag, ontvangt men door geloof in het verlossingswerk van de HEERE Jezus Christus, Genade en Vrede (= shalom = שלום = 40.30.300) van God.

Een gimmel, een kameel, is een type, de uitbeelding van een gelovige, die grote afstanden moet overbruggen op weg naar zijn bestemming: het Beloofde Land. Het is een weg die de gelovige buiten de legerplaats voert, dwars door de woestijn, een plaats van verzoeken.

Voordat de kameel aan zijn woestijnreis begint, wordt hij goed gevoed. Het vet dat de kameel tot zich neemt wordt opgeslagen in de beroemde bulten van de kameel en voor aanvang van de reis drinkt de kameel tussen de 80 tot 100 liter water. Veel van deze hoeveelheid water wordt opgeslagen in het gehele lichaam van de kameel, maar een groot deel bewaart hij in zijn poten en zo loopt de kameel dus als het ware op water. Water als type van het Woord van God. De HEERE Jezus wandelde uit geloof in het Woord Gods en illustreerde dat door over het water van het meer van Galilea naar Zijn discipelen te lopen.

De 40 dagen van verzoeking in de woestijn (*Mattheüs 4:1-11; Markus 2:12-13; Lukas 4:1-13*) staan model voor de verzoeken die de HEERE Jezus tijdens Zijn gehele levenswandel (het getal 40 staat voor een volledig mensenleven, een generatie) in deze aardse woestijn te verduren had. In gehoorzaamheid is Hij Zijn weg van lijden, verzoeking, kruisiging en dood gegaan, ziende op Zijn beloning, bestemming, Zijn einddoel, na Zijn opstanding uit de dood.

Kameel = gimel = גמל = 30.40.3 = kameel, maar ook spenen, belonen, beloning, vergelding, uitspruiten.

Toen de HEERE Jezus gespeend werd, namelijk toen Hij losgemaakt werd van de voeding van Zijn moeder, van de moedermelk, begon Hij door het voedsel, het onderwijs van Zijn Vader (en dat was Zijn hemelse Vader), Zijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van het Woord te dragen. Hij zocht dan ook de dingen, het voedsel, van Zijn Vader in de tempel.

Kinderen werden gespeend, dat is van de moedermelk afgehaald, in hun vijfde levensjaar. Vijf heeft alles te maken met geestelijke, hemelse dingen. Overdrachtelijk betekent dit dat de HEERE Jezus vanaf Zijn vijfde levensjaar moest zijn in de dingen van Zijn Vader. In hemelse, geestelijke dingen. Letterlijk lezen we, dat Hij in ieder geval op Zijn 12e jaar al heel goed onderlegd was in de Schrift en dat Hij Zich intensief met de Schrift bezighield.

Lukas 2:42-49

Wisten jullie niet, dat ik moest zijn in de dingen Mijns Vaders?

Bij **Mozes** gebeurde iets dergelijks. Mozes was bestemd voor het paleis, maar werd eerst nog gevoed door zijn natuurlijke moeder. In zijn vijfde levensjaar werd hij van de melk van zijn moeder losgemaakt en verhuisde hij naar het paleis om opgevoed te worden tot farao.

Samuël was door Hannah beloofd aan de tempel, maar bleef eerst nog 4 à 5 jaar bij zijn moeder. In zijn vijfde levensjaar verhuisde hij naar de tempel en leerde daar om de levende God te dienen.

Izaak, zo lezen we, at het voedsel van zijn moeder, maar in zijn vijfde levensjaar werd hij gespeend en werd direct aan het voedsel gezet dat zijn vader voor hem bereid had (want zijn vader maakte voor hem een grote maaltijd; *Genesis 21:8*).

4 = de zienlijke, stoffelijke, vergankelijke dingen, moeder aarde.

5 = onzienlijk, geestelijke, eeuwige dingen, het huis des Vaders.

Gespeend, ofwel losgemaakt van Zijn moeder (van de melk), is de HEERE Jezus in de woestijn van deze wereld terecht gekomen en heeft Hij Zich gevoed met Brood (= het Woord en Leven) van Zijn hemelse Vader. Ook al

zou dit Hem Zijn leven kosten, in geloof is Hij uitgegaan buiten de legerplaats en in geloof en gehoorzaamheid is Hij Zijn weg gegaan.

Het is algemeen bekend dat een kameel vreselijk stinkt uit zijn bek. Ook de smurrie, die een kameel spuugt naar iets of iemand die door hem als dreiging wordt gezien, stinkt afschuwelijk. Dit geldt op typologische wijze ook voor elke gelovige. Het Woord van God, dat uit de mond van een gelovige tot iemand komt, kan voor degene die het niet wil horen als een vreselijke stank zijn.

Een voorbeeld hiervan was Johannes de Doper, die gekleed was in een kemelharige mantel. Hij was gekleed in een mantel van kamelenhaar. In de Bijbel geldt de volgende regel: "wat je aanhebt, dat ben je ook". Johannes de Doper was dus een kameel. Een kameel aan de rand van de woestijn en hij riep de mensen op tot bekering. Voor degenen die het niet wilden horen een stinkende boodschap, voor gelovige oren een geur van vergeving en verlossing.

Ook de HEERE Jezus was typologisch gezien een Kameel. Voor de farizeeën en schriftgeleerden was wat er uit Zijn mond uitging een onaangename reuk. Voor de gelovigen is Zijn Woord een reuk ten leven, maar voor de ongelovige is het Woord uit Zijn mond een reuk ten dode.

2 Korinthe 2:14-17

Maar Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan; Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? (Nu, wij zijn tot deze dingen bekwaam zegt de apostel Paulus.) Want wij dragen niet gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

Nog iets over de kameel in zijn overdrachtelijke betekenis:

Mattheüs 19:21-24; Markus 10:24 e.v.; Lukas 18:23 e.v.

Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, volg Mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde,

ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der Hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kameel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods.

Een kameel (is gimel = ג met getalswaarde 3) is de uitbeelding van een gelovige, die vertrouwt op Gods Woord en beloften (d.i. ook 3).

De rijke waarover de HEERE Jezus hier spreekt is een type van het Joodse volk, want dat volk was schathemeltje rijk. Aan haar waren immers de Woorden Gods toevertrouwd? (*Romeinen 3:2*) Ook is deze rijke een type van iemand die vertrouwt op zijn eigen vermogen en op zijn eigen prestaties.

Lees even aandachtig mee, want:

De HEERE Jezus zegt dat ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, ofwel ingaan in het Koninkrijk Gods, hetzelfde is als: “door het Oog van de Naald gaan”.

Iemand die niet rijk is in God, maar wel rijk is in zichzelf, zal zeer bezwaarlijk het Koninkrijk Gods ingaan. Wat het “zo zwaar”, eigenlijk onmogelijk maakt, is uiteraard ongelof. Daardoor kan hij of zij het Koninkrijk niet ingaan.

Iemand die niet gelooft in de Christus, maar vertrouwt op eigen weelde, zijn eigen vermogen, zal niet door het Oog van de Naald, dat is het Koninkrijk Gods, kunnen ingaan.

De kameel (= 3), type van een gelovige die **wèl vertrouwt op Gods Woord, Gods beloften en Gods Kracht**, zal zéér eenvoudig het Koninkrijk der Hemelen ingaan, ofwel door het Oog van de Naald gaan.

Het Koninkrijk der Hemelen wordt in de Bijbel uitgedrukt in het getal 100. De negentiende Hebreeuwse letter is de פ = Koph, hetgeen betekent: **Oog van de Naald**.

Deze letter heeft **getalswaarde 100**.

Door het Oog van de naald gaan, is dus door de פ ofwel door de 100, de getalswaarde van de פ gaan.

Dus:

Door het Oog van de Naald gaan = ingaan in de 100 = ingaan in het Koninkrijk der Hemelen.

Elke gelovige in Christus gaat door het oog van de naald, door de 100, dat is het Koninkrijk der Hemelen in.

Maar een "rijke" kan op grond van ongelof, op grond van de afwijzing van Christus, **niet** ingaan door de 100 = het Oog van de Naald. Het ongelovige Joodse volk kon als zo'n "rijke" beschouwd worden, want de Woorden Gods waren aan haar toevertrouwd, de meest grote schat op aarde. Maar zij geloofde die Woorden in het geheel niet.

Een gelovige in Christus (dat is **een kameel = 3**) gaat door geloof heel 1-voudig door het **Oog van de Naald (= 100)**. En zo ontstaat er, op grond van die 100, die gedeeld wordt door 3, een zeer grote kudde kamelen, namelijk **100 : 3 = 33,3333333333** enz. enz.

Het Koninkrijk van God = 100, blijkt dus een oneindig aantal gelovigen, = 3, te bevatten:



Eén van de meest belangrijke woorden in de Bijbel, die met de g = gimel beginnen, is het woord: go-el.
 go-el = גאול = 30.1.3 = Losser; Verlosser (*Leviticus 25:25 e.v.*) en Bloedwreker.

Deze titel, deze functie maakt deel uit van het Eerstgeboorterecht. Alleen de Eerstgeborene, dus degene met het Eerstgeboorterecht, had recht op onder andere deze titel, deze functie. Adam was van alle Eerstgeborenen de eerste en dit recht is daarna vererfd geworden tot op Christus, Die nu de Eerstgeborene is van heel de mensheid. Alle rechten liggen bij Hem, waartoe behoren het recht om de go-el, de

Losser te zijn, het recht op koningschap en het recht op Hogepriesterschap. In de wet is vastgelegd dat de Eerstgeborene, de go-el, het recht had om een familielid, dat in de problemen zat en een schuld had, te verlossen van die schuld en die schuld voor zijn familielid te betalen.

De go-el, de Eerstgeborene, was niet verplicht, maar was wel gerechtigd om vrijwillig die schuld tot zijn eigen schuld te maken en die te vereffenen.

De HEERE Jezus, in Zijn komst als mens op aarde, was de rechtstreekse afstameling van Adam in de lijn van Eerstgeborenen. Hij was in Zijn aardse levenswandel in feite de Koning over heel de mensheid. Hij was de Eerstgeborene en daardoor was Hij ook de go-el, de Losser. Hij had, op grond van de Wet Gods, het recht om de schuld van Zijn familie op Zich te nemen. Van dit recht heeft de HEERE Jezus gebruik gemaakt door vrijwillig de schuld van niet slechts één familielid, maar van heel het mensdom, heel Zijn menselijke familie in Adam, op Zich te nemen, te betalen en te vereffenen. Hij alleen kon de zondes Schuld op Zich nemen. Hij wás moet schuldig aan die zonden of aan die zondenatuur, want Hij was uit God geboren.

De ménsheid was des doods schuldig door de zonden en misdaden.

De HEERE Jezus is de dood ingegaan in onze plaats.

In Zijn opstanding schenkt Hij het eeuwig Leven aan ieder die Hem aanvaardt wil.

Nog enkele Hebreeuwse woorden die beginnen met een gimel = ג

Zoals גג = 3.3 = gog = dak

גגג = 3.3.40 = magog = de Gog en de Magog zijn de dakvolkeren: Rusland en haar vazalstaten.

Het is de mensheid, die gescheiden van God leeft door onder zijn eigen bescherming en zekerheid te blijven. Door onder de wet te blijven.

גוי = 40.10.6.3 = gojim = heidenen

(In het Jiddisch kennen we het woord als gajes.)

Maar God is niet God der Joden alleen, maar ook der heidenen. (Romeinen 3:29)

Jacob en Ezaú worden gojim genoemd in Genesis 25:23:

Er zijn 2 volken = Gojim = גוי = gajus, in uw buik...

גדל = 30.4.3 = gadol = hoog; groot

גדל = 30.4.3.40 = migdol = toren

= vanwege het hoog zijn; vanwege het groot zijn

מגדלה = 5.30.4.3.40 = magdalah = Magdalena

גדי = 10.4.3 = gedi = geitje

Totale getalswaarde van het woord גדי = 10.4.3 = geitje, is 17.

Een geitje heeft van alles te maken met het Eerstgeboorterecht.

גר = 200.3 = ger = vreemdeling; vreemde; bijwoner.

Psalm 119:19:

De HEERE Jezus was een vreemdeling op aarde en ook wij zijn vreemdelingen, want wij Zijn met Hem uitgegaan buiten de legerplaats.

De HEERE Jezus werd door het Joodse volk beschouwd als een vreemdeling, Die de vreemdelingenbelasting (toeristenbelasting, jammer genoeg vertaald met "tempelbelasting") moest betalen.

(Mattheüs 17:23 e.v.)

Zijn tijdgenoten vroegen: *(Lukas 8:25; Mattheüs 13:54)*

: Wie is toch Deze?

: Vanwaar heeft Deze Zijn wijsheid en Zijn krachten?

גור = 200.6.3 = gur = ergens wonen of verblijven, maar daar niet thuis zijn.

Terwijl "een vaste woning en zich daar blijvend vestigen" is: ישב = jashab

גלגל = 30.3.30.3 = Gilgal

Daar werd het volk Israël besneden i.v.m. het ingaan van het Beloofde Land.

גל = 30.3 = gal = vormwording, wiel, rollen, wentelen.

Het is de uitbeelding van de eerste geboorte uit moeder aarde.

גלגל = 30.3.30.3 = Gilgal

Twee keer vormwording, twee keer wentelen of rollen, uitbeelding van wedergeboorte. Niet de eerste geboorte is blijvend, maar de tweede, de nieuwe, de wedergeboorte is eeuwig.

מגלה = 5.30.3.40 = megilah = boekrol

Dit is een vrouwelijk woord, want een boekrol ontvàngt het Woord en een boekrol heeft alles te maken met rollen, wentelen.

מגל = 30.3.40 = megal = sikkel (gebruikt men om te maaien).

גאל = 30.1.3 = go-el = Losser

De HEERE Jezus Christus is de (Ver)Losser op grond van Zijn Eerstgeboorterecht.

גאלה = 5.30.1.3 = golah = Verlosser; verlossing; bevrijding

De steen voor het graf van de HEERE Jezus rolde twee maal. De eerste maal werd hij gerold om de sluiten, uitbeelding van scheiding, de dood. Bij de tweede wenteling was daar een geopend graf en Leven.

Bij Gilgal werd het volk Israël besneden. Besnijdenis is een uitbeelding van dood en opstanding, ofwel wedergeboorte. Daarna kon het volk het Beloofde Land ingaan.

גלוה = 5.6.30.3 = galuwh = ballingschap; wegvoeren; ontbloten;
weggevoerd worden

גליל = 20.10.30.3 = galil = Galilea

סגלה = 5.30.3.60 = segulah persoonlijk bezit en eigendom
van de HEERE of van de koning

גלגלת = 400.30.3.30.3 = golgoleth = Golgotha = hoofdschedelplaats of hersenpan

Het bijzondere van het woord Golgotha (in het Hebreeuws Golgoleth) is, dat Golgotha aan de ene kant zegt: "dit betekent het einde van heel de oude Schepping"; maar aan de andere kant zegt Golgotha ook: "dit is het begin van de nieuwe Schepping".

Dit laatste kan alleen op grond van geloof in Christus en op grond van wedergeboorte (= gilgal). Wil je een volgeling zijn van Christus? Dan zul je in navolging van Hem je kruis op je nemen. Dit betekent dat je aanvaardt dat jij voor de wereld, voor de wet en voor de zonde gestorven bent, maar dat je levend gemaakt bent en tot een nieuw schepsel geworden bent in Christus. Dat je wenst te wandelen in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid van de hemelse Vader, Die nu door wedergeboorte ook jouw Vader is.

Het Hebreeuwse woord גלגלת, 400.30.3.30.3, Golgoleth of Golgotha, betekent schedel; hersenpan. (*Exodus 16:16*)

Het was daar op Golgotha, dat alle hoofden moesten rollen. Op Golgotha werd afgerekend met al het werelds denken. Daar werd afgerekend met alle boze geestelijke machten, krachten en koningen (= alle hoofden) in deze wereld. In en door de kruisdood van de HEERE Jezus zijn zij namelijk alle gestorven!

גל = 30.3 = gal = gol = vormwording,
 = gestalte, wiel, raderen, rollen, wentelen
 לה = 5.30.3 = galah = ballingschap
 גלגל = 30.3.30.3 = Gilgal = 2 x rollen; 2 x vormwording
 = dit is de uitbeelding van wedergeboorte;
 = van besnijdenis
 = type van opnieuw geboren worden
 גלגלת = 400.30.3.30.3 = Golgotha
 = waar alle hoofden rolden
 = vanwege de ת, de 400, als de laatste letter

ת = 400 = thawh = kruis (= 400)

Het kruis betekent het einde van alles wat tot deze oude schepping behoort.

Voor de tweede maal, 2 x vormwording, kàn niet buiten het kruis om.

Hebreeuws wordt geschreven **van rechts naar links**, dus:

vanaf rechts gelezen komt eerst: גלגל = 30.3.30.3 = gilgal = 2 keer rollen of wentelen; 2 keer vormwording; voor de 2e keer vorm worden, namelijk voor de 2e keer geboren worden.

Dit is wedergeboorte!

Daarachter, vanaf rechts gelezen, komt de ת; de 400; de thawh; het kruis; de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet.

Deze letter vertelt op typologische wijze dat het kruis het einde is van het Woord, van de Letter(s) van het oude Verbond der Wet.

Door middel van het kruis kwam er een einde aan al "het oude".

De ת aan het eind van het woord גלגלת, Golgotha, betekent dat de gelovige na wedergeboorte (גלגל = Gilgal) het kruis op zich zou nemen en belijden dat al het oude voorbij is, dat hij in Christus een nieuw schepsel is en behoort bij een geheel nieuwe schepping.

Er is nog iets bijzonders aan de hand met deze letter ת.

Het woord thawh, betekent dan wel kruis en het einde van alle dingen, maar de laatste letter van dit woord thawh is de hee = $\overline{\text{ה}}$, met getalswaarde 5.

Na het kruis, verschijnt er alsnog een hee = $\overline{\text{ה}}$ = 5 = Geestelijk Leven.
Ook na wedergeboorte is er alsnog een hee = $\overline{\text{ה}}$ = 5 = Geestelijk Leven.
(Mattheüs 16:24 en 25; Kolossenzen 1:24)

Gethsemane

$\overline{\text{ה}} \text{ג} \text{ת} = 5.50.40.300 \ 400.3 = \text{Gethsemane} = \text{Hof van olijfbomen.}$

$\overline{\text{ה}} \text{ג} = 400.3 = \text{geth} = \text{persbak; vertreden, verdrukken; verdrukking; persen}$
De persbak, waarin olijven (of druiven) vertreden en verdrukt worden, totdat er olijfolie of de grondstof voor wijn uit tevoorschijn komt.
De HEERE Jezus werd in de Hof van **Gethsemane** zo zwaar verdrukt, dat Hij uiteindelijk (olijf)olie voortbracht.
(Olijf)Olie, type van de Heilige Geest en van de Kracht van de Heilige Geest.
De Heilige Geest is de uitbeelding van het Leven en van de Werkzame Kracht van het Nieuwe Verbond en van de Nieuwe Schepping (= 8).

$\overline{\text{ה}} \text{ש} \text{מ} \text{נ} = 50.40.300 = \text{shemon} = \text{olie}$
= een type van de Heilige Geest
= van de Geest van Christus

$\overline{\text{ה}} \text{ש} \text{מ} \text{נ} \text{ה} = 5.50.40.300 = \text{shemonah} = \text{acht (het woord voor 8)}$
Het getal acht spreekt over het Eeuwige Leven, nà de wereld van de 7 dagen.

Door Zijn lijden, verdrukking, kruisdood en opstanding heeft de HEERE Jezus Christus, Olie (Heilige Geest) en een 8 (Nieuwe Schepping) voortgebracht. We vinden hiervan een afbeelding in het lijden en de moeite die de HEERE Jezus onderging in de Hof van Gethsemane. Onze Heiland stond daar zo enorm onder druk dat Hij bloed zweette. Door het lijden en de verdrukking die Hij onderging, bracht Hij Leven voort, waarvan het zweten van bloed de uitbeelding is. Bloed is in de Bijbel altijd leven.

Zo'n 6000 jaar geleden verscheen de 1e Adam in de Hof (in de schepping), maar hij kon de druk niet aan.

4000 Jaar later (dus 2000 jaar geleden) verscheen de Zoon des mensen, de Laatste Adam in Zijn hof, in Zijn Schepping, waarvan de Hof van Gethsemane de uitbeelding is.

De HEERE Jezus Christus verschijnt in de volheid des tijds, onder het juiste volk en op de juiste plaats.

Hij heeft dwars door alle verdrukkingen heen Eeuwig Leven aan het Licht gebracht (= olie; Heilige Geest).

Hij heeft dwars door alle verdrukkingen heen de nieuwe Schepping tot stand brengen (= 8, shemona) en is daarvan Zelf de Eerste en Voorste.

Mattheüs 3:1-6

En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt Zijn paden recht! En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.

Dat wat je aan hebt, dat ben je.

Omdat Johannes de Doper een kameelharige mantel aan heeft, staat daar een gelovige kameel in de woestijn en hij roept de mens op om zich tot de HEERE te bekeren en zich te laten dopen.

Nog even iets over de vorm van de letter gimel:

Aan de bovenkant heeft de gimel de vorm van een jod, ך, de tien, uitbeelding van het Woord van God.

Vervolgens loopt de gimel aan de rechterkant in een dunne lijn naar beneden. God openbaart Zich in Zijn Woord alleen aan degenen die in Hem geloven en die zich op Hem richten.

Daarom komt vanuit links beneden een dikker streepje naar rechts schuin omhoog en eindigt op de dunne lijn. Dat dikkere streepje is op zichzelf geen Hebreeuwse letter. Maar als het dikke streepje er niet had gestaan, dan was de gimel een waw, de zesde letter, met aan de bovenkant een jod.

In de gimel (ג) zijn de waw (ו) en de Jod (י) te herkennen.

Gedrieën vormen zij samen het woord: ךגו = 10.6.3 = goj = heidens volk; vreemd volk

De gimel (= ג = 3) is van boven een jod (= י = 10), die in een waw (= ו = 6) uitloopt.

De jod, als uitbeelding van het Woord van God.

10 Heeft immers alles te maken met al wat God gesproken en beloofd heeft? Het Woord van God komt van Boven en openbaart Zich uiteindelijk aan beneden. Als Mens in het vlees.

De Mens, de HEERE Jezus, Die Zich laat leiden door de jod = 10, het Woord Gods, dat op Hem rust. Als het Woord van God openbaart Hij Zich aan ieder die zich tot Hem richt. Dit wordt uitgedrukt in dat dikke streepje omhoog dat schuin tegen de staande waw aanleunt, want dat is de reactie van de mens die het Woord van God (gekomen in het vlees als Mens) aanvaard heeft. Zonder dit dikke schuine streepje, is het lijntje naar beneden een rechtop staande waw, een zes, de Mens, wandelend en enigszins gebogen onder de jod = 10 = Het Woord van God.

Johannes 1:10-14

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (= getabernakeld) en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborene van den Vader), vol van genade en waarheid.

De Belofte Gods, uitgebeeld in het getal 3 en in de 3e letter, heeft gestalte gekregen in de 4. Ofwel Gods belofte aan Abraham en zijn Zaad, heeft zichtbare vorm gekregen in de 4, tijdens de 4e Bedeling.

God is in de Persoon van de HEERE Jezus zichtbaar geworden als het vlees geworden Woord.

Nu is Hij nog slechts op grond van geloof in Hem "zichtbaar en herkenbaar" vanuit de Schrift en Hij geeft Zichzelf op aarde gestalte in Zijn gemeente. Herkenbaar voor gelovigen, maar onherkenbaar voor de wereld.

Gods beloften (uitgebeeld in de 3e letter (= ג), hebben gestalte gekregen in de volgende 4e letter (= ד).