

ד = דלת = daleth



Daleth: betekenis: deur

De betekenis van het woord daleth is deur, met name de deurposten, de opening. Niet de plank waarmee de opening gesloten wordt.

Dit is de 4^e letter van het Hebreeuwse alfabet met getalswaarde 4.

Het Hebreeuwse woord voor vier is ארבע = 2.200.1 = arba.

Dit woord betekent "vier", maar ook "vierkant", "vlakke", "in hinderlaag liggen".

Daleth = דלת = 400.30.4 is de naam van de Hebreeuwse letter ד. Het stamwoord bestaat (zoals de meeste Hebreeuwse woorden) uit drie letters. Deze letters beschrijven de loopbaan door deze wereld van onze Heiland. Door deze loopbaan bracht de HEERE Jezus de deur naar de nieuwe schepping tot stand.

De eerste letter (van rechts naar links) van dit Hebreeuwse woord is de ד, daleth, en deze letter heeft getalswaarde 4.

In de Bijbel is 4 de uitbeelding van deze stoffelijke, vergankelijke wereld. Alles wat met de stoffelijke wereld te maken heeft, bestaat dan ook uit 4:

4 dimensies: lengte, breedte, hoogte, tijd

4 elementen: water, vuur, lucht, aarde

4 windrichtingen: noord, zuid, oost, west

4 seizoenen: lente, zomer, herfst, winter

4 dagdelen: morgen, middag, avond, nacht

4 kwartieren in een uur

4 rivieren rondom de hof van Eden: Pison, Gihon, Hiddekel, Eufrat

4 evangeliën, die de stoffelijke wandel van onze Heiland beschrijven

40 dagen van de Here Jezus in de woestijn

(uitbeelding van Zijn leven op aarde)

40 jaren van het volk Israël in de woestijn

(uitbeelding van het leven van gelovigen op aarde)

40 verschillende bijbelschrijvers, die het Woord hebben opgeschreven en Het daarmee gestalte gaven, Het tastbaar hebben gemaakt

De tweede letter van daleth is de letter ל, de lamed met getalswaarde 30. Het woord lamed, de naam van deze letter, betekent: prikstok, aansporen; opdrijven; leren; onderwijzen. De lamed is een beweegletter. Een letter die uitbeeldt dat alles in beweging gezet gaat worden. De HEERE Jezus bracht als de getrouwe Dienstknecht, als de Os, alles in beweging om de weg te bereiden.

De laatste letter van ללד, daleth, is de ד, de thawh met getalswaarde 400. Het woord thawh, de naam van de laatste Hebreeuwse letter, betekent: kruis. Het kruis betekende het einde voor de HEERE Jezus en daarmee ook voor al het leven. Het kruis is het einde van al het aardse, tastbare, stoffelijke.

Dit is de weg die de HEERE Jezus moest gaan en Die Hij ook gegaan is! Hij kwam in deze stoffelijke wereld, sprak en onderwees het Woord van Zijn hemelse Vader en verliet deze oude schepping door middel van het kruis.

Galaten 4:4 en 5:

Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

Filippenzen 2:6-8

Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Johannes 10:2 e.v.

De HEERE Jezus moest eerst Zelf de deur (ד = daleth = deur = de 4) van de oude schepping uit, waarna Zijn Hemelse Vader, als de Deurwachter de deur van de hemel (= 5), en van de nieuwe schepping voor de HEERE Jezus geopend heeft en Hem tot Christus gesteld heeft. Sindsdien is de HEERE Jezus Christus voor ons geworden tot de Levende Deur waardoor ook wij de nieuwe schepping kunnen binnengaan.

Door geloof in de HEERE Jezus Christus worden wij één gemaakt met Hem en gaan wij door en met Hem middels het kruis de deur van deze stoffelijke

wereld (= 4) uit. En in en door de HEERE Jezus Christus, Die de Levende Deur is, gaan wij in deze bedeling de hemel in, als nieuwe schepselen in Christus.

Romeinen 6:4 en 5

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, also ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Exodus 12:1 e.v.

Voordat het volk Israël begon aan de uittocht uit Egypte, werd eerst het Pascha gehouden. Een éénjarig, volkomen (= oprecht) Lam, een mannetje, waaraan geen enkel gebrek was, zou geslacht worden op de 14^e van de 1^e maand. Het bloed van het geslachte Lam moest met een bundeltje hysop (wat "overdracht" betekent) gestreken worden aan de deurposten van een ieders eigen woning. In de loop van diezelfde avond moest het Lam in z'n geheel boven het vuur gebraden en daarna gegeten worden.

Het bloed, het leven van het lam, werd naar de deur overgedragen met hysop. Hysop is een klein, uit rotswanden groeiend plantje. Het woord hysop betekent nota bene (men merke daarop): overdragen, overvloeien.

Het leven van het Lam werd overgedragen, vloeide over naar de deur. Naar drie zijden van de deur, namelijk naar de bovendorpel en de 2 zijposten. Een 3e houdt altijd een 4e in zich. Zoals deze 3 deurposten die ene deur (= 4) vormen.

Zo werd deze deur een bloedige, een levende deur.

De Verderver zou voorbijgaan (de betekenis van Pesach) aan die woningen, die een Levende Deur tot deur hadden. Aan die Israëlieten, die een schuilplaats zochten achter het Bloed van het Paaslam. Achter de Levende Deur.

Van alle eerstgeborenen in de woningen met een levende Deur, die hun toevlucht hadden gezocht achter die bloedige en dus Levende Deur, zou er niet 1 gedood worden door de Verderver. Want het Paaslam was immers gedood in de plaats van deze eerstgeborenen?!

Dit paaslam is uiteraard de uitbeelding "Het Paaslam", de HEERE Jezus, de Eerstgeborene van de Oude Schepping, Die in Zijn opstanding, de Levende Deur is naar de Nieuwe Schepping.

Was men echter niet door de Levende Deur het huis binnen gegaan, dan viel men als vanzelf in de handen van de Verderver. Deze Verderver hier, is niet de satan, maar het is de HEERE Zelf!

In Exodus 12:23 is de Verderver $\text{הַמַּשְׁחִית} = 400.10.8.300.40.5 = \text{ha meshachith}$:

Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; Doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE, de deur voorbijgaan, en zal de Verderver (= ha meshachith = הַמַּשְׁחִית) niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.

Exodus 12:25:

De enige manier voor alle eerstgeborenen van de Egyptenaren, maar óók voor alle eerstgeborenen van het volk Israël, om aan de Verderver (= ha meshachith = הַמַּשְׁחִית) te ontkomen, was het Bloed, het Leven van het geslachte Lam.

Exodus 12:29 e.v.

En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van de gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

Maar de Verderver (= ha meshachith) ging voorbij (= Pesach) aan die woningen, die wel een bloedige en dus Levende Deur tot Deur hadden.

De Verderver is hier niemand anders dan de Engel des HEEREN.

De Verderver is niemand anders dan de HEERE Jezus Christus.

De Verderver = $\text{הַמַּשְׁחִית} = 40.10.8.300.40.5 = \text{ha meshachith}$

De Gezalfde; de Messias = $\text{הַמָּשַׁח} = 8.300.40.5 = \text{ha mashach}$

En als we daarover nadenken, is dat ook heel logisch.

Want het Paaslam, de HEERE Jezus, de Eerstgeborene van de Oude Schepping is de Redder, de Messias voor een ieder die gelooft.

Wil men Zijn Bloed, Zijn Leven, wil men Hem aannemen en schuilen achter Zijn reddend werk, dan wordt men behouden en gaat de Verderver voorbij.

Wil men deze, door God tot HEERE en Messias gestelde Redder niet aannemen, dan komt men Hem tegen als Rechter, als Verderver.

De HEERE Jezus Christus is de Redder, maar ook de Rechter der wereld.

Hij is de Losser = go-el = גול = 30.6.3

Hij is ook de Bloedwreker = go-el = גול = 30.6.3

De HEERE Christus is het Levende Water;

Hij is het Woord des Eeuwigen Levens;

Hij is ook het Water en Woord tot eeuwige verdoemenis!

Water is ten leve, het is onmisbaar.

Water is ook ten dode, men verdrinkt erin als men het niet kan hanteren.

Water duwt van nature de daarin liggende voorwerpen omhoog.

Met de longen vol lucht (Heilige Geest) en heel stil liggend (in de rust, geen werken der wet) blijft men drijven. Dan doet het water wat het van nature doet. Het brengt omhoog.

Zo is het precies hetzelfde met het Woord van God.

We laten ons vullen met de Geest van dat Woord en leven niet uit eigen werken, niet onder de wet, maar uit genade, vertrouwend op Gods beloften. Dan doet het Woord wat het van nature doet. Het brengt ons omhoog, daar waar Christus is, zittend aan de Rechterhand Gods.

De Verderver is de Engel des HEEREN, Hij **is** namelijk de HEERE.

De Verderver = המשחית = 400.10.8.300.40.5 = ha meshachith

De Messias = המשח = 8.300.40.5 = ha meshach

Verderven = שחת = 400.8.300 = shachath (als werkwoord)

Genesis 6:13 en 17; 2 Samuël 24:16

Daleth = deur

Dalah = דלה = 5.30.4 = omhoog trekken; uit het water trekken; uit de put trekken. (Denk daarbij aan Jozef die uit de put getrokken werd.)

De put is de uitbeelding, een type van de dood.

Uit de put trekken is dus hetzelfde als opstaan uit de dood.

Dal = דל = 30.4 = arm zijn; arm worden.

De HEERE Jezus is arm geworden, om ons rijk te maken. (2 Korinthe 8:9)

ת = 400 = thawh = kruis = de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet;
= de laatste Hebreeuwse letter van het Woord van het Oude Testament.
Symbolisch het laatste woord wat de HEERE gezegd heeft onder het Oude Testament

תת = 400.4 = dath = wet = Gods onderwijzing

ת = 400 = de Hebreeuwse letter thawh

Het woord thawh betekent kruis of teken.

Door de HEERE Jezus werd er via het kruis op Golgotha een einde gemaakt aan het Oude Verbond der Wet, aan de oude schepping, aan het vlees en aan alles wat oud is.

U ziet dat er verschillende begrippen liggen opgesloten in dit woord daleth, namelijk in de Deur:

arm worden;

gekruisigd worden;

in de put zijn;

oftewel in de dood terecht komen;

maar ook:

uit de put omhoog getrokken worden;

rijk worden.

De HEERE Jezus is de Deur (= תלת = daleth)

Hij is arm geworden (= לת = dal)

tot en met de dood des kruises (= ת = thawh)

Dit betekende het einde van heel de Oude Schepping.

Het begint allemaal met Zijn komst in deze stoffelijke wereld en deze wereld bestaat uit 4 (zie pag. 78) = ת = daleth = deur.

2 Korinthe 8:9

En gij weet de genade van onzen HEERE Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was; Opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

De daleth is de 4^e Hebreeuwse letter (ת) en heeft getalswaarde 4.

Het getal 4 (en dus ook de 4^e letter ת) heeft te maken met de 4 hoeken der aarde, ofwel de 4 windstreken.

Heeft te maken met de 4e Bedeling der Wet, die eindigde bij de kruisdood van de HEERE Jezus, Die in de volheid des tijds gekomen was. (Galaten 4:4)

Het getal 4 en de \aleph hebben te maken met deze zienlijke, tijdelijke, aardse, vergankelijke wereld.

Zo heeft de letter \aleph (mem = 40) te maken met lijden, verzoeking en zwangerschap in de woestijn, die deze wereld van de 4 in feite is.

De climax en de uiterste vorm van lijden, smaadheid en dood in deze wereld, is het kruis (thawh = \aleph = 400); die het einde is van de oude mens, van het oude Verbond der Wet en van heel de Oude Schepping.

Nog enkele Hebreeuwse woorden die beginnen met een daleth = \aleph .

\aleph \aleph = 200.2.4 = dabar = woord; daad; idee; plan (gedachte)

Het Woord van God = abstracte dingen/ideeën (= 3),
en zij krijgen vorm en gestalte in de 4,
de aardse, stoffelijke dingen.

\aleph \aleph = 200.2.4 = dabar betekent ook dar, een mannelijke bij.

Het Woord van God wordt dus ook uitgebeeld in bijen.

“Woord” en “bij” is in het Hebreeuws hetzelfde.

Vrouwelijke bijen verzamelen honing, type van de vaste, hemelse spijs.

Mannelijke bijen doen helemaal niks, ze zijn vrij.

Dabar (woord) is nauw verbonden met de Naam Jehovah, want Hij is Degene Die sprak, Hij is het Woord van de anders onkenbare God.

Hij, Jehovah = het inhoudsvolle, daadkrachtige, gezaghebbende en beloftevolle Woord van God

= het Woord van God dat de geschiedenis maakt (His (s)tory)

= het Woord van God wat geschieden zal

= het Woord van God dat Zich openbaart

= het Woord van God waardoor God spreekt

= het Woord van God waarin God Zelf aanwezig is

Anagrammen van dabar:

Dezelfde letters of bouwstenen, maar in een andere volgorde:

bered = \aleph \aleph \aleph = 4.200.2 = hagel

= versteend water

= veroordelend Woord van God

rabad = רַבַּד = 4.2.200 = keten

= men zou het Woord van God als een gouden
keten om de hals dragen
(Genesis 41:42; Efeze 16:11)

Het Hebreeuwse woord דָּבָר (= 200.2.4 = dabar = woord) wordt op twee manieren gebruikt in de Schrift. Het kan namelijk op twee manieren worden uitgesproken. Men kan het uitspreken als: daaaabaaar, ruim, open en tegemoet komend. De masoreten hebben in dat geval ook de klinkertekens gebruikt die aangeven dat dit woord uitgesproken moet worden met een lange aaa: דָּבָר geschreven op deze manier en uitgesproken met deze klinkertekens: "daaabaaar" betekent dit: "**woord**", "plan", "idee", maar ook "daad".

Men kan dit woord echter ook uitspreken als dèbèr.

Kort, benepen, met de mond bijna gesloten.

Als דָּבָר uitgesproken moet worden op deze manier, staan er andere klinkertekentjes onder: ••.

דֵּבֶר uitgesproken op deze manier en geschreven met deze klinkertekens: "dèbèr" betekent "**pest**".

(Leviticus 26:25; 1 Koningen 8:37; Ezechiël 7:15; Handelingen 24:5)

Zo zijn er twee manieren om het Woord van God te hanteren:

Vertrouwend op Gods genade en op Zijn beloften is het Woord van God ruim, open en komt Hij ons daarin tegemoet. Een Woord ten Leven!

Levend onder het Woord der wet en vertrouwend op eigen werken der gerechtigheid, wordt het Woord van God hard, benepen en kleinzielig gemaakt. Een Woord ten dode!

Dit wordt aanschouwelijk gemaakt in het volgende:

Eerder hebt u kunnen lezen dat דָּבָר, 200.2.4, "dabar", "woord", ook vertaald wordt met "bij", in de zin van honing verzamelende insecten.

De bijen zijn een uitbeelding van het eeuwig blijvende Woord van God.

Bijen zijn de producenten van honing. En het Hebreeuwse woord voor honing is dan ook: דַּבַּשׁ = dabash = 300.2.4.

Honing is de uitbeelding van het hemelse, vaste voedsel, dat door het Woord van God wordt voortgebracht.

דבש = 300.2.4 = dabash = honing spreekt over hemelse vaste spijs
voortgebracht door het Woord van God
דבר = 200.2.4 = dabar = Woord (van God)
dar of bij

Wespen, hebben wel enige gelijkenis met bijen, maar zijn totaal anders.
Zij zijn de uitbeelding van de boze, een leven onder de wet.

דברה = 5.200.2.4 = Deborah = profetesse; ordinantie; daad
= de vrouwelijke vorm van het woord dabar

מדבר = 200.2.4.40 = midbar = “vanwege het Woord” of “woestijn”
De gedachte hierbij is, dat als men vanwege geloof in het Woord van God
(dabar) uitgaat buiten de legerplaats, men in de woestijn terechtkomt.
(Mattheüs 4:1 e.v.)

Maar:

Ook als men het Woord van God niet gelooft en dus niet uitgaat buiten de
legerplaats, dan nog zal de legerplaats zelf tot woestijn en dorre plaats zijn.
Een plaats waar men uiteindelijk toch zijn leven zal verliezen.

We hebben al eerder gewezen op de uitzonderlijke vorm van enige letters in
de Hebreeuwse tekst. In de hierna volgende tekst staan er in het Hebreeuws
2 letters die groter dan normaal geschreven zijn.

Deuteronomium 6:4

Hoor Israël, Jehovah is onze God, Jehovah is 1:

Shemah Ishraël Jehovah Elohenoe Jehovah echad

שמה ישראל יהוה **ע**להינו יהוה אחד

4.8.1 5.6.5.10 6.50.10.5.30.70 5.6.5.10 30.1.200.300.10 5.40.300

De Hebreeuwse tekst is uiteraard geschreven van rechts naar links.
Van rechts naar links gelezen staan er twee letters binnen deze tekst, die in een
uitzonderlijk groot corps geschreven zijn, namelijk ך = dalet en ם = ajin.

Samen vormen deze letters het woord עד = 4.70 = 74 = ad = **getuigenis**.

De HEERE Jezus Christus is de 74e generatie vanaf Adam.

Hij is het Getuigenis van Jehovah Zelf en Jehovah roept het volk Israël, maar ook elk ander mens op om dit Getuigenis te geloven, namelijk dat:

Alleen Jehovah 1 ís en dat Hij is de Énige God!

(Jesaja 45:21 en 22)

Omdat de natuurlijke mens kan spreken, denkt de mens dat hij woord heeft en ook woord is. Maar, hoewel de mens kàn spreken, ís hij daarom nog geen woord. De mens is slechts een leeg aarden vat. Een vat dat ontstellend veel herrie kan maken, juist als dit vat met aardse dingen wordt gevuld.

De mens is een aarden vat, dat gevuld zou moeten worden met water of olie of wijn, ofwel: het Woord van God. De mens zou dus beter traag zijn om te spreken, maar ras zijn om te luisteren. (*Jakobus 1:19*) Om te horen naar- en te gehoorzamen aan Hem Die wel het Woord is. Om te horen naar Hem, Die spreekt over beloften en over vervulling van die beloften aan allen die naar Christus horen en op Hem hun vertrouwen stellen.

Spreken = אָמַר = 200.40.1 = amar

Als de mens al spreekt tot God, Die Zelf Woord is, is dit meestal om de Levende God tegen te spreken. God tegenspreken is wat heel de mensheid in Adam doet en wat alle volkeren doen.

In de Bijbel vinden we dan ook een volk onder de naam Amoriëten.

Amoriëten betekent "sprekers". Zij zijn illustratief voor alle volkeren der aarde, die allemaal grote woorden spreken tegen de allerhoogste God. Zij spreken de Allerhoogste tegen uit hun ongeloof.

Als er in Genesis staat: "En God zeide (= amar), daar zij Licht", dan is dit spreken (= amar) van God, slechts de inleiding op de handeling of uitwerking van het Woord (= dabar) van God. Want Gods Woord (דָּבָר = dabar = woord; daad) is ook daad en dus verschijnt er Licht.

Dit inhoudsvolle en veelbelovende Woord van God wordt dan ook met lange a-klanken uitgesproken: dáaabáaar.

Maar vele mensen en jammer genoeg ook vele gelovigen in Christus doen afbreuk aan de volle rijkdom van Gods Woord der Genade, door dit Woord te vermengen met woorden der wet.

Daardoor wordt het Woord niet als dáaabáaar, maar zeer benepen (uit)gesproken en wordt het dèbèr = pest.

Galaten 1:6-9

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Als wij maar iets van de volheid van het Woord van God afdoen of eraan toedoen; als wij het Woord Gods beknotten of alleen dat tot ons nemen, wat ons past, of wat ons het meeste voordeel oplevert, dan zijn wij het Woord van God aan het verpesten/verzieken/verdunnen. Door bijvoorbeeld: **menselijke leringen en tradities** naast het Woord van God te stellen; **menselijke leringen en tradities** in de plaats van het Woord Gods te stellen; het Woord Gods **aan te passen aan** de nu geldende menselijke wetenschap. Zo verpesten wij niet alleen het Woord Gods, maar tevens onszelf en allen die ons horen.

Openbaring 22:18, 19

Want die af of toe doet aan het profetisch Woord, roept de plaag van "pest" over zich heen.

Exodus 16:19, 20

Het brood van gisteren, namelijk heel het leven van het voorgaande (zoals alle woorden der wet en alle menselijke leringen van de oude schepping) is tot schade van het leven naar de nieuwe mens in Christus.

Nog een zeer bekende Hebreeuwse naam in verband met de daleth:

דָּוִד = 4.6.4 = 14 = David = geliefde

Uitbeelding van Gods geliefde Zoon, de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping. Namelijk: 2 x 7 = 14!

דָּוִדָּד = 4.10.6.4 = 24 = Dawied = David = geliefde

Uitbeelding van Gods geliefde Zoon, Die dubbele heerschappij heeft ontvangen. Namelijk: 2 x 12 = 24!

דַּדַּיִם = 40.10.4.6.4 = dudaim = liefdesappelen
(Genesis 30:14 e.v.; Hooglied 7:13)

Nog even iets over de deur...

De levende God is de Deur en Hij is ook Degene Die een deur opent of sluit. Vrije toegang tot Hem en de Troon Zijner Genade is er alleen op grond van geloof in de HEERE Jezus Christus en Zijn Woord!

Genesis 6:16; Genesis 7:16

De HEERE hield de deur van de ark voor Noach open en de HEERE sloot de deur van de ark voor alle ongelovigen.

Exodus 12:1 e.v.

Het Lam stierf, maar zo verscheen er een levende, staande deur, waardoor het volk Israël de slavernij van Egypte heeft kunnen verlaten.

Hebreeën 10:20

Het scheuren van het Voorhangsel (dat is het vlees van de HEERE Jezus) van Boven naar beneden, opende de Deur en gaf vrije toegang tot Gods Genadetroon.

Johannes 10:7-9

Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Johannes 20:1

God opende ook Zelf de deur van het graf! En door geloof in Hem zijn ook wij opgestaan uit de dood en nu zal Christus over ons lichten!

Jesaja 60:1 en 2; Efeze 5:14

Maak u op, wordt verlicht, want uw Licht komt en de Heerlijkheid des HEEREN gaat over u op....

Openbaring 3:7

En schrijf aan den engel der Gemeente die in Filadelfia is: Dit zegt de

Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent.

Christus is de Deur en Hij is het Getuigenis Gods!

Hij is de Getrouwe Getuige en Almachtige God!

Want aan Christus, **de Levende Deur**, is gegeven alle macht in hemelen en op aarde! (*Mattheüs 28:18*)

Bij de Deur (4) worden alle aardse dingen (4) afgesloten.

De armoede van de mens, in zijn aardse bestaan, eindigde bij het kruis (400).

De oude mens moet sterven, om deel te kunnen krijgen aan de Levende Deur, ingang tot een volkomen Nieuwe Schepping: de HEERE Jezus Christus!

Nog één ding over de deur (= daleth = דלת = ד = 4)

Deuteronomium 6 :4

Hoor Israël, hoor, de HEERE onze God, is de Enige HEERE

Deze tekst schrijft men op één kant van een briefje.

Aan de andere kant van dat briefje wordt geschreven: “**shadai**”, wat betekent: “**de Almachtige**”.

Dit aan twee zijden beschreven briefje wordt opgerold en in een kokertje gedaan en dat kokertje wordt bevestigd op één van de deurposten.

Dat kokertje wordt genoemd: mezuzah = מזוזת = 5.7.6.7.40 = 65

Het woord voor “**deurpost**” is eveneens: “**mezuzah**”.

“Mezuzah” betekent dus in feite “deurpost” en heeft getalswaarde **65**.

De inhoud en betekenis van het getal **65** is “woning” en “inwoning”.

Het woord haikal = היכל = 30.20.10.5 = 65, wordt vertaald met “tempel” en “paleis”. Dit woord heeft ook getalswaarde 65 en heeft dus ook te maken met “woning” en “inwoning”.

De structuur van de Deur, de Levende Deur(post), de HEERE Jezus Christus, is de Woning, de Tempel, of het Paleis van God en Zijn Woord.

Als Levende Deur(post), Woning, Tempel, Paleis, Deur, staat op Hem en in Hem het Woord van God geschreven!

De HEERE Jezus Christus is het Woord Gods en het Getuigenis Gods!

En dan nog alleen het woord:

Dam = דַּם = 40.4.

Dit woord betekent bloed.

Bloed is de omschrijving voor al het aardse menselijke leven, maar dan nog zonder de 1, zonder de aleph, zonder de א.

Het woord אָדָם = 40.4.1 = Adam

Dat woord is de omschrijving van al het aardse menselijke leven verbonden met de א = de aleph. Dat is de 1: de verbinding met en de inblazing van de neshamah. Het medeweten met God.

Daleth = ד

Het bovenste, liggende gedeelte van de daleth is een dubbele, op elkaar liggende, maar gespiegelde waw = ו = 6.

Eén daarvan richt Zich naar Boven en de andere waw richt Zich naar beneden. De HEERE Jezus, als Mens (= de 6 = ו = waw), is uit Boven en Hij is gericht op Boven.

Maar Hij heeft als Mens (= de 6 = ו = waw) Zich ook gericht op het werk dat Hij als aardse Mens hier Beneden zou volbrengen.

Hij is die dubbele waw = 2 x 6 = 12.

Deze 12 spreekt over Zijn Heerschappij als de Zoon des mensen: in de hemel en op de aarde.

Gods dubbele Macht en Heerschappij komt vanuit de hemel naar de aarde. Hoewel de verbindingslijn tussen Boven en beneden tot op heden nog heel dun en summier is...