

ה = חה = hee



Hee: betekenis: venster

Hee = venster; bovenvenster; raam; opening naar Boven.

Dit is in deze letter ook duidelijk te herkennen aan de kleine opening links-boven in de verder gesloten omheining die deze letter is.

De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet met getalswaarde 5 en deze heeft de "klank" van onze Latijnse letter h. Deze letter wijst naar het Licht, het Leven, het Woord of "de Stem van Boven".

Om deze bijna onhoorbare letter hee = ה, onze letter h, uit te spreken, heb je meer adem (geest) nodig dan bij het uitspreken van de overige letters.

Door het venster komt er van Boven (= anothan) Licht en Leven in ons huis, in ons aarden vat, in de schepping, enz. Het Woord en Leven dat boven de ה, de dalet = deur, de 4, dus boven de zienlijke, stoffelijke, aardse, vergankelijke dingen staat. Je zou kunnen zeggen het Licht der wereld, dat gevonden wordt als we door de deur gaan.

Deze 5^e letter wijst ons naar de 5e bedeling, de Bedeling der Genade Gods. In Genesis 2:3 en 4 hangt deze letter nog tussen de onzienlijke en zienlijke dingen in. Het is een belofte, die verborgen mededeling die nog moet indalen, die nog werkelijkheid, of vervuld moet worden.

Op die wijze wordt in de eerste hoofdstukken van de Schrift op verborgen wijze de komst van de vijfde, de Christus, al beloofd.

Hibaram (= hun schepping) is bovendien een anagram van Abraham aan wie uitzonderlijke beloften gedaan werden, op grond van geloof alleen!

De ה wijst ons naar de dingen die Boven de zienlijke, stoffelijke, vergankelijke dingen zijn.

De ה spreekt over de onzienlijke, Geestelijke, hemelse, eeuwige, verborgen dingen van Christus, maar wijst ook naar de geestelijke, verborgen dingen

die van Gods tegenstander zijn. De strijd die wij als geestelijke mensen in Christus hebben, is een geestelijke strijd met de geestelijke boosheden in de lucht. De strijd is om te blijven staan in het Woord van God, om de listige omleidingen des duivels te wederstaan. Daarvoor doen wij de Geestelijke wapenrusting aan, opdat wij in geloof dan ook kúnnen staan, blijven staan en standhóuden. (Efeze 6:10-17)

Het Hebreeuwse woord voor vijf is חמ"ש (= 300.40.8 = chamash) en dit woord betekent naast "vijf", ook: "bewapend", wapenuitrusting, geharnast.

חמ"ש = chamash = 300.40.8 = vijf, bewapend, wapenuitrusting, geharnast
משח = mashach = 8.300.40 = Gezalfde; zalven

Zoals u ziet is חמ"ש, chamash, een anagram van משח, Messias, de Gezalfde. Het aandoen van de wapenrusting om in geloof staande te kunnen blijven heeft alles te maken met de Messias. Hem te leren kennen en de kracht van Zijn opstanding.

Kolossenzen 3:1-5

Het is de bedoeling dat elk kind van God, namelijk ieder die van Christus Jezus is, zoekt en bedenkt de dingen die Boven zijn, daar waar Christus is, Die gezeten is aan de Rechterhand Gods. Wij worden als kind van God sterk opgeroepen om ons te richten op de dingen die Boven zijn. Om te zoeken naar die dingen die in het binnenst Heiligdom, in de Hemel der Hemelen zijn, waarvan het Heilige der Heiligen en ook de Opperzaal typen, afbeeldingen zijn.

Handelingen 20:8

Daar waren vele lichten (uitbeelding van lichtdragers, namelijk gelovigen) in de Opperzaal om te horen naar het spreken van Paulus over Geestelijke, hemelse dingen (= 5). Eén van die toehoorders valt echter in slaap, uitbeeldend dat hij liever de dingen zoekt en bedenkt die der wereld (= 4) zijn. Het gevolg is dan ook dat hij uit het venster (uit de ח = 5) naar beneden stort en op deze stoffelijke wereld (= 4) terechtkomt.

Genesis 3

In zekere zin was Adam ook uit het venster gevallen. Hij verbrak de gemeenschap met de Levende God door te eten van de boom van kennis van goed en van kwaad. Maar wonderlijk genoeg zegt Gods stem niet: "Adam, wat heb

je nu gedaan?" Nee, de stem van Boven roept en zegt: "Adam, waar ben je?" En dit zegt de HEERE nog steeds tot elke verloren zondaar en tot elk van Hem afgedwaald kind.

𐤇 = hee = 5 = in feite datgene wat Boven is, wat hoger dan de 4 is en dus spreekt over onzienlijke, Geestelijke dingen.

De voorwaarde om Geestelijk volwassen te worden in Christus, is een persoonlijke, levende relatie met de HEERE Jezus Christus. Luisteren naar Hem, omgaan met Hem in het leven van alledag.

Als Hij ons dan roept om Hem te volgen en om met Hem uit te gaan buiten de legerplaats, zeggen wij voor eens en voor altijd: Zie hier ben ik HEERE, Uw dienstknecht hoort. (1 Samuël 3:10)

De getallen 5, 50, 500 en 5000 wijzen altijd naar iets nieuws, naar een volkomen nieuwe positie, naar bevordering, verhoging. Van de 4, van het stoffelijke, overgaan naar de 5, het Geestelijke.

Na het stoffelijke voedsel van moeders huis, gaan wij naar het Geestelijk Voedsel in Vaders Huis!

Want:

Na 4 jaar en dus in het 5e jaar: wordt Izaäk van de moedermelk losgemaakt, hij wordt gespeend, en Izaäk wordt dan tot het zaad van Abraham gerekend. Direct daaraan aansluitend maakte zijn vader een grote maaltijd voor hem klaar! (Genesis 21:8)

Ook Mozes en Samuël werden op die leeftijd geroepen om de moeder(melk) te verlaten en, respectievelijk, naar het paleis en naar de tempel te gaan, om ander voedsel tot zich te nemen.

En, in bijzonderheid, ook de HEERE Jezus werd, dan wel niet na 4, maar wel na 40 dagen, bij de aanvang van het 5e tiental dagen, in de Tempel gebracht.

Er was verwoesting aangekondigd over Sodom en Gomorra, maar Abraham, als Eerstgeborene, als Priester en als Go-el, pleitte voor de eventuele gelovigen in die steden. Hij deed een beroep op de Genade van God, door steeds hoeveelheden te gebruiken die een veelvoud zijn van 5. Maar er waren in Sodom en Gomorra geen 50; 45; 40; 30; 20; 10; en zelfs geen "5" rechtvaardigen, dat zijn gelovigen, te vinden, waardoor de steden behouden zouden kunnen worden.

We zien ditzelfde bij de (9) plagen die over Egypte kwamen. Nadat de farao 5 keer zelf zijn hart verhard had voor de HEERE, verhardde de HEERE vervolgens het hart van Farao. De genadetijd was voorbij.

Exodus 36:31 e.v.

De planken van de Tabernakel werden door 5 richelen, ofwel 5 roeden overeind en bij elkaar gehouden. 4 Van deze richelen of roeden waren (als de dekkleden verwijderd waren) zichtbaar aan de buitenkant van de Tabernakel. De 5e richel echter, ging dwars door het hart van alle 48 berderen of planken en was onzichtbaar.



Al zou je de 4 richelen die wel zichtbaar waren weghalen, dan nog zou het bouwwerk blijven staan. Alle berderen van de Tabernakel werden in het verborgene bijeengehouden door deze, in alle 48 berderen (planken), verborgen, 5e richel. De 5e richel was de meest belangrijke, hoewel hij niet gezien kon worden.

Exodus 13:18

Hier lezen we dat de Israëlieten Egypte verlaten “bij vijven”! Letterlijk zal dit betekenen dat ze rijen maakten van 5 personen breed. Maar de overdrachtelijke betekenis is:

of:

er ging er maar een 5e deel van het volk achter Mozes aan

of:

men trekt gewapend Egypte uit; men trekt ten strijde. Dit is de uitbeelding van de Geestelijke strijd der gelovigen onderweg naar hun hemels beloofde

land. Het is de bedoeling dat zij gewapend zijn met het Woord van God!

1 Samuël 17:40 e.v.

De 5e steen (= type van Christus en de Gemeente) van David (= Geliefde = Christus), zorgt ervoor dat de goddeloze grootspreker Goliath (hij die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste) overwonnen en een hele kop kleiner gemaakt wordt.

Leviticus 25

In het Jubeljaar, dat is het 50e jaar, krijgt de oorspronkelijke eigenaar zijn bezittingen terug.

Handelingen 2

Op de 50e dag na Pasen is het Pinksteren, uitstorting van de Geest en het ontvangen van Eeuwig Leven.

Johannes 6:1 e.v.

Hier worden 5000 mannen gevoed door de HEERE Jezus Christus, Die het Woord Gods is. O.a. de uitbeelding van hoe de HEERE Jezus Christus spreekt over hemelse, Geestelijke dingen.

Johannes 8:57

Door geloof zal men bij 50 (= na de volheid van de wereld van de 7 dagen = $7 \times 7 = 49$) Abraham zien!

1 Korinthe 14:19

Paulus spreekt liever 5 woorden met verstand, dan 10.000 woorden in een (vreemde) taal!

1 Korinthe 15:6

Na de opstanding, is de opgestane HEERE Jezus Christus gezien door meer dan 500 broeders op 1 dag!

2 Petrus 3:9

Wij leven nog steeds in de 5e Bedeling der Genade Gods, waarin de HEERE nog steeds Lankmoedig is over allen!

Is de ך = hee de laatste letter van een Hebreeuws woord, dan wordt daarmee duidelijk gemaakt dat dit woord een vrouwelijk woord is, of dat dit voorwerp

zich vrouwelijk gedraagt ten opzichte van het mannelijke, of eigenlijk ten opzichte van dé Man met een hoofdletter, dat is God Zelf.

Voorbeeld:

דבר = 200.2.4 = dabar = woord = een mannelijk woord

Met name het Woord van de Man bij uitstek, dat is God.

דברה = 5.200.2.4 = deborah = woord = maar dan vrouwelijk

Namelijk het ontvángen van het Woord van de Man, dat is het Woord van God. Deborah had dan ook niet zelf het woord, maar geeft het Woord door wat zij van God ontvangen heeft.

Is de ה = hee de 1e letter van een Hebreeuws woord dan fungeert hij als het bepalend lidwoord “de” of “het”. Vaak wordt daarmee direct de positie van het daaraan gekoppelde Hebreeuwse woord weergegeven.

Voorbeeld:

Er bestaan in de wereld vele landen, maar als de HEERE spreekt over het land Israël, dan zegt Hij:

הארץ = 90.200.1.5 = ha-erets = **hèt** Land.

Daarmee wil de HEERE zeggen: het Land bij uitstek, het unieke, uitverkoren Land. In het Hebreeuws, zowel als in het Grieks, bestaat er géén onbepaald lidwoord. “Een” bestaat in die talen niet!

ה = hee is ook de eerste letter van het werkwoord “zijn”!

Zijn = יהי = 5.10.5 = **hajah**

Letterlijk staat hier: “**dé** Jah”.

Jah is de hoge, de rechterhelft van het woord Jehovah, יהוה = 5.6.5.10.

Jah is het beginsel van de Godsnaam, יהוה = 5.6.5.10 (naar het Nederlands vertaald met HEERE).

יהוה = Jehovah = Hij is de altijd Zijnde, de Ik Ben.

Als de Bijbel spreekt over de Naam van God, יהוה, (in een naam wordt het Wezen, het karakter van de drager van die Naam uitgedrukt), dan gebruikt de Bijbel het woord השם = 40.300.5 = hashem.

שם = 40.300 = shem en betekent “naam”.

השם = 40.300.5 = hashem (met het bepalend lidwoord ה ervoor) betekent

dus **dé** Naam. Namelijk de Naam van God, de Naam die boven alle naam is!
Deze Naam wordt na de opstanding uit de dood gedragen door onze HEERE
Jezus Christus!!

Bijbelse abstracte kernbegrippen die uitgedrukt moeten worden in stoffelijke
letters hebben als laatste letter allemaal een ה, zoals:

liefhebben	= אהבה = 5.2.5.1	= ahavah
gerechtigheid	= צדקה = 5.100.4.8	= tzadikh
hoop	= תקווה = 5.6.100.400	= tiqwah
woord/ordinantie	= דברה = 5.200.2.4	= deborah

Genesis 1:3

Daar is Licht = האור היה = 200.6.1.5 5.10.5 = haja ha owr

In onze vertaling is dit eigenlijk veel te zwak uitgedrukt.

Deze woorden zijn de uitdrukking van de allergrootste gebeurtenis in deze
wereld.

Licht en Leven zijn gekoppeld aan Christus, Die Licht en Leven is!

Licht is de openbaring van Gods Heilswerk in de loop van de geschiedenis
dezer wereld. De Schrift zegt: Al wat openbaar maakt is Licht. (*Efeze 5:13*)

ה = Deze letter zien we 2 keer in de Naam Jehovah (יהוה).

Met Zijn adem (= ה), met Zijn stem spreekt Hij 2 keer vanuit Zijn hemel of
venster. De adem, de stem van de Levende God, spreekt 2 keer over Genade!

De 1e keer het Woord van het Oude Verbond der Wet.

De 2e keer het Woord van het Nieuwe Verbond der Genade!

Elk mens heeft bij zijn geboorte een zwakke plek in het gebeente van zijn
schedel, de fontanel. Deze fontanel is een soort opening, een open venster
naar boven. Dit is de uitbeelding van een nog open verbinding met Boven.
Als kind zijn we nog geneigd om alles te geloven wat er aan ons verteld
wordt. Het is daarom belangrijk om onze kinderen al vroeg over de HEERE
Jezus te vertellen, want kinderen zijn ontvankelijk. Maar al heel snel krijgt de
mens een harde kop voor de dingen die van Boven en van Christus zijn. Ons
hoofd groeit dicht, ons denken groeit dicht en verhardt door allerlei andere
dingen waarin we teleurgesteld of bedrogen zijn.

Toch is het zo, dat de HEERE ook in ons persoonlijk leven 2 keer tot ons
spreekt.

De 1e keer om ons tot geloof en wedergeboorte te brengen.

De 2e keer om ons te leren het leven, dat wij door wedergeboorte van Hem hebben ontvangen daadwerkelijk te leven en te beleven.

Ook Abraham werd 2 keer door de HEERE geroepen, **namelijk:**

De 1e keer in *Genesis 12:1 e.v.*

Abram werd geroepen om zijn land, maagschap en ouderlijk huis te verlaten en om in geloof de HEERE na te wandelen.

De 2e keer in *Genesis 17:1 e.v.*

Abraham werd geroepen opdat zijn leven een vruchtbaar leven zou zijn, opdat het Beloofde Zaad geboren zou worden.

Bij deze laatste roeping kregen zowel Abram als Saraï, een ך (= hee) in hun naam ter vervanging van de jod, de ך = "i" in de naam van Saraï.

Abram betekent: verheven vader; door de vader verhoogd.

Abraham betekent: vader van vele volkeren; vader van een grote menigte der volkeren.

Saraï betekent: mijn vorstin.

Sarah betekent: vorstin.

Saraï was al haar hele leven onvruchtbaar, zoals zovele vrouwen in de Bijbel. Ze kon geen kinderen voortbrengen. De naam Saraï heeft door die jod, de "s" ofwel de "i" als laatste letter, een mannelijke uitgang. Saraï is daardoor een mannelijk woord. Toen haar naam werd veranderd in Sarah kreeg haar naam de ך, de hee, als uitgang en daardoor werd haar naam een vrouwelijk woord. Niet lang daarna bracht zij haar zoon ter wereld.

De ך (= jod = **10**) aan het einde van de naam van Saraï, werd gedeeld, want Abram en Saraï kregen beiden de ך (= hee = **5**) in hun naam: **Abraham** en **Sarah**.

Het is de uitbeelding van het ontvangen van Genade van God.

Zij krijgen de ך (= hee = 5 = genade) in hun naam, want op grond van Genade ontvangen zij een zoon, een nieuw leven, het beloofde Zaad van Abraham.

De komst van de Genade, uitgebeeld in deze 5e Hebreeuwse letter werd al ver van tevoren aangekondigd. Deze Genade, deze 5, hing al in Genesis in

Het was dus wachten op de komst en de verschijning van Christus.

Hij is de ware ה.

Hij is de ware 5.

Hij is de Genadebrenger.

Hij maakt vruchtbaar.

Hij geeft nieuw Leven.

Abraham = אברהם = 40.5.200.2.1 = Vader van vele volkeren.

Christus is de Schepper of Verwekker (= Vader) van alle volkeren.

Hij geeft Zijn Leven en Zegeningen aan alle Hem gelovende, Hem gehoorzame volkeren.

אברהם = 40.4.200.2.1 = Abraham is een anagram van

ב הבראם = 40.1.200.2.5 2 = be hibaram = als zij geschapen werden

De ה, de 5e letter, is nu gedaald en verschenen in de naam Abraham. Het wachten was op de komst van het Zaad van Abraham, namelijk Christus, Die de Schepping tot volheid zal brengen. Hij is verschenen en door Zijn Opstanding uit de dood is Hij de Volheid en de Volmaking van heel Zijn Schepping!

1 Elohim	<i>Genesis 1:1</i>	God de Onkenbare
2 Roeach Elohim	<i>Genesis 1:2</i>	de werkende Kracht van de Geest
3 Jehovah Elohim	<i>Genesis 2:4</i>	de werkende Kracht van het Woord
4 Jezus	<i>Filippenzen 2:5 e.v.</i>	het Woord is Mens geworden in vernedering
5 Christus		Deze Mens is de Christus in Zijn Opstanding

Christus is de 5de, de nieuwe Geestelijke Adam van een volmaakte Nieuwe Schepping. Een nieuw begin.

2 Korinthe 5:17

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Hebreeuwse letter ה = hee = venster = een open verbinding naar Boven
= de 5e Hebreeuwse letter
heeft getalswaarde 5

Het woord voor 5 = chamash = bewapend (voor de (Geestelijke) strijd)

Nog enkele Hebreeuwse woorden beginnend met de ה = hee = 5:

Haikal = tempel of paleis = הֵיכָל = 30.20.10.5

Har = berg = הַר = 200.5

Ha harjown = de zwangerschap = הַרְיוֹן ה = 50.6.10.200.5.5 = 276

(Handelingen 27) De 40 weken van zwangerschap of barensnood.

Qiqajon = wonderboom = קִיקְיוֹן = 50.6.10.100.10.100 = ook 276

(Jona 4:6) Uitbeelding van de Gemeente.

Ha-eretz = het land = הָאָרֶץ = 90.200.1.5 = 296

In bijzonderheid het land Israël. En ook de verwijzing naar ons Hemels Vaderland.

De Bijbel spreekt over de hemelen:

Ha-shemaim = de hemelen = הַשָּׁמַיִם = 40.10.40.300.5 = 395

De hemelen = 395, is een veelvoud van 5: de Gemeente in haar hemelse positie.

Het land = 296, is een veelvoud van 4: de Gemeente in haar aardse omstandigheden.

Gezien vanaf de rechterzijde lijkt de ה = hee op de 4e letter, de ד = daleth. De letter ה begint van Bovenaf, in een dubbel brede, horizontale lijn, die vervolgens met een dunne lijn aan de rechterkant, verticaal naar beneden komt. Daarna gaat een dunne lijn aan de linkerkant weer verticaal omhoog; maar komt niet helemaal tot bovenaan! Er blijft linksboven een opening, als een venster of raam; Deze opening geeft de betekenis aan deze letter ה = hee = raam of venster. De hee is de 5e Hebreeuwse letter en heeft getalswaarde 5.

Er is maar een klein verschil tussen de letter hee (= ה), en de letter chet (= ח) de achtste letter met getalswaarde 8. Het verschil is dat bij de chet de kleine opening linksboven gesloten is. Het woord chet (de naam van de 8e letter) heeft de betekenis van "omheining".

Een spreekwoordelijk gezegde is dat zodra er ergens een deur gesloten wordt, er een venster opengaat. Licht komt door dat venster naar binnen. Door het venster komt er van Bovenaf licht naar binnen stromen. Dit licht verlicht het gehele huis van binnen. Vanaf beneden en aan de buitenkant van het huis is het moeilijk te zien of er wel Licht in dat huis gekomen is. Pas als je het huis binnengaat kun je zien dat het Licht vanaf Boven naar binnen blijft komen!

De bovenkant van de hee is, net zoals bij de daleth, een dubbel brede horizontale lijn, gevormd door 2 op elkaar liggende, maar gespiegelde letters waw.

De waw is de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet met getalswaarde 6. De bovenkant van de hee heeft in zichzelf dus een getalswaarde van 12 en 12 heeft alles van doen met regeren, heerschappij, en met macht. Hierin wordt uitgebeeld de heerschappij van de Zoon des mensen (6), maar nog geen aardse, maar een hemelse heerschappij. Tijdens de 5e (ו = 5) bedeling is de Zoon des Mensen het Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente.

De ו drukt uit dat God Zijn Woord van Boven naar beneden laat komen, uitgebeeld in de dunne lijn verticaal aan de rechterzijde. (Deze verbinding is voor de wereld nauwelijks waarneembaar.) Met als de reactie hierop, gezien vanaf beneden: er loopt een dunne verticale lijn aan de linkerkant weer naar Boven, maar nog niet helemaal tot Boven aan toe. Linksboven bevindt zich de opening of het venster. Vanaf die linkerkant, door dat venster, komt het gepredikte Licht, Woord en Leven nog steeds binnenstromen. Dit Woord en Licht is het Leven en het Licht voor diegenen die dit Woord geloven. (*Johannes 1:4*)

De linkerkant is de westzijde! Uitbeelding van het feit dat het Woord, Licht en Leven, tijdens de 5e bedeling (dus tijdens die 5e letter) bij de heidenen, bij de Westerse christenvolkeren te vinden is.

Onder het Oude Verbond, was men gericht op het Oosten.

Het Hebreeuwse woord voor Oosten is qedem = קֶדֶם = 40.4.100.

Dit woord betekent Oosten, maar ook "oorsprong".

Het Oosten is de oorsprong van alle dingen.

God is de Oorsprong aller dingen.

De Wijsheid komt uit het Oosten. Het Oosten is de opgang der zon.

(*Ezechiël 11:23; Zacharia 14:3,4; Mattheüs 21:1; 24:3,27; 26:30; Handelingen 1:9-12*)

De HEERE Jezus trok Zich ook vaak terug op de Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem is gelegen. Dit is ook de plaats waarvan de HEERE Jezus weer ten hemel voer. Het is ook de plaats waar de HEERE in de toekomst zal wederkeren!

De letter hee zegt ons dat onder het Nieuwe Verbond der Genade er nu eerst een opening is in het Westen, waar het Licht en Leven is binnengekomen!

Dat betekent dat tijdens de 5e bedeling, tijdens die 5e letter hee, de opening en de deur naar het Oosten voor het Joodse volk afgesloten is, maar dat nu voor de heidenen een raam, een venster geopend is.

U weet toch dat in de Tabernakel de Troon der Genade, ofwel de Ark des Verbonds, helemaal aan de westkant in het Heilige der Heiligen stond?

De ingang, de deur van de Tabernakel was naar het Oosten gericht en de Genadetroon stond helemaal aan de andere kant, dus in het Westen. Uitbeeldend dat, sinds het voorhangsel is gescheurd, er vrije toegang is voor de westerse, heidense volkeren om in geloof en in vrijmoedigheid binnen te gaan.

Westen = jam = ים = 40.10 = zee; volkeren

Wil een Jood weer Licht, Woord en Leven ontvangen, dan zal hij zich in deze 5e bedeling, net als de heidenen, in geloof moeten wenden tot het Licht en Woord en Leven dat namens Christus door de westerse christenvolkeren aan hem gepredikt wordt.

Weet u het nog?

Voor de hee (ה) komt in het Hebreeuwse alfabet eerst de daleth (ד).

De daleth laat zien dat het Woord van God aan de rechterzijde /oostzijde in een dunne lijn naar beneden is afgedaald en tenslotte als het vleesgeworden Woord in het huis Israëls kwam. Het vleesgeworden Woord kwam in de volheid des tijds in de 4 (daleth), en Hij was de daleth = deur.

De daleth heeft van doen met vernedering en met dood.

De deur heeft Zichzelf immers vernederd tot de dood, ja de dood des kruises? (*Filippenzen 2:5-9*)

Maar bij de hee die daarna komt is aan de linkerkzijde weer een dunne lijn, die omhoog voert. Deze lijn geeft Zijn opstanding uit de dood weer en de mogelijkheid om in geloof met Hem op te staan, in Zijn Licht te wandelen en met Hem ten hemel op te varen.

Gods Woord komt van Boven naar beneden.

De mens die dit Woord in geloof aanvaardt, ontvangt het Leven van God, wat hem omhoog voert, door het venster naar Boven.

God maakt, op grond van geloof, door Zijn Geest, woning in die mens. Het lichaam van de mens is immers een vat of huis, waarin door Gods Geest op grond van geloof woning wordt gemaakt. Door deze inwoning van God wordt de mens opgericht, zoals dit uitgebeeld wordt in die dunne, verticale lijn aan de linkerkzijde van de letter hee. Op deze wijze krijgt de gelovige deel aan het venster en aan het hemels Koninkrijk.

De hee is een merkwaardige letter. Deze letter vertegenwoordigt onze letter h, die niet meer is dan een zucht. In verscheidene talen wordt deze letter helemaal niet uitgesproken. Voor het oog is hij wel zichtbaar, maar voor het oor is hij vaak niet hoorbaar.

Het is als het ware een lichte zucht.

De hee is meer een klinker dan een medeklinker.

De hee bevindt zich als het ware tussen het zichtbare en het onzichtbare in.

De hee bevindt zich ergens tussen aarde en hemel.

Dit duidt op de positie van de gelovigen in deze 5e bedeling, die bij deze letter hee behoort.

In het Hebreeuws komen niet zoveel woorden voor die met een hee beginnen. Als een woord met een hee begint is dit meestal als voorvoegsel voor een zelfstandig naamwoord en de hee dient dan als het bepalend lidwoord “de” of “het”. De hee aan het einde van een zelfstandig naamwoord betekent dat dit zelfstandige naamwoord een vrouwelijk woord is.

Zoals bijvoorbeeld bij paard:

Paard = סוס = 60.6.60 = soes

Merrie = סוסה = 5.60.6.60 = soesah

Jehovah = יהוה, 5.6.5.10, de vierletterige naam van God, eindigt ook op een hee. Dit legt de nadruk op de vrouwelijke, zichtbare, zich naar buiten toe uitdrukken zijde van de Godheid. De vrouwelijke zijde van God, namelijk de HEERE, is Degene Die omgang heeft met Zijn gevallen schepping. Hij daalde neder, en trad in contact met de mens in het algemeen en met de gelovige in het bijzonder. Zoals de HEERE Jezus uiteindelijk nog verder afdaalde en mens wèrd. Jehovah is de uitdrukking van Gods Macht en Majesteit in verband met de wereld van 2 hemelen en 1 aarde.

Jehovah is het Woord waarmee de onkenbare God (Elohim) Zich in deze stoffelijke wereld heeft uitgedrukt. En hoewel er sprake is van een Mannelijke (onzichtbare) en van een Vrouwelijke (zichtbare) kant van God, **zijn deze beide aspecten van God wel degelijk 1, Eén, Echad.**

De naam van de letter hee betekent dus “venster”.

In de Bijbel heeft een venster of een gelijksoortige opening, vaak te maken met het ontsluiten en daarmee met het bevrijden van bepaalde mensen die ingesloten zijn, of die ingesloten waren.

Paulus werd in een mand door een opening in de stadsmuur neergelaten.
(Handelingen 9:23-25)

De 2 verspieters werden door Rachab door het venster de stad uitgelaten.
(Jozua 2)

De opening van het graf was afgesloten met de steen, maar de steen wordt door de Engel des HEEREN Zelf weggerold. Die opening werd vanaf Boven tot stand gebracht, met als gevolg dat het Licht nu het graf binnen kan stromen door dit tot stand gebrachte venster!

Maar terug naar de Hebreeuwse letter ה = hee.

Harag = הרג = 3.200.5 = dood slaan

Een anagram van dit woord is הרגה = 200.3.5 = Hagar, de slavin van Sarah.

Hagar is, volgens Galaten 4, de uitbeelding van Sinaï en van het Oude Verbond der Wet. (Galaten 4; 2 Korinthe 3:7 en 9) Haar zoon, Ismaël, is een type van het natuurlijke volk Israël, levend onder het Oude Verbond der Wet. Deze zoon uit Hagar stond de beloofde, als uit de dood verkregen zoon van Abraham, Izaäk, naar het leven. Zoals in later tijd het natuurlijke volk Israël, levend onder de wet, de ware Zoon, het ware Zaad van Abraham, naar het leven stond.

Woorden die beginnen met een ה en die te maken hebben met Opstanding uit de dood:

Hahar = de berg = הר = 200.5.5

Een berg is de uitbeelding van een koninkrijk en van een hoge positie, van een machthebber.

Hapak = wenden = הפך = 20.80.5

Dat is omdraaien; naar de andere zijde; veranderen; bekeren.

Haikal = היכל = 30.20.10.5 = tempel; paleis

Ha jakal = יכל ה = 30.20.10 5 = het "in staat zijn"; het "kunnen"

De hee = 5 heeft de mogelijkheid om iets te kunnen voortbrengen.

Halal = הלל = 30.30.5 = loven, prijzen

Ook dit heeft alles van doen met opstanding uit de dood.

Harah = הרה = 5.200.5 = bevrucht worden; bevrucht zijn; zwanger zijn
Er wordt nieuw leven voortgebracht.

De hee = verhoging (= 5), pas nadat er eerst vernedering (= 4) is geweest.

Ha lajlāh = ה לילה = 5.30.10.30 5 = de nacht

הלילה =

ה = 5 = genade = Licht en Leven

לי = lai = 10.30 = voor mij

לה = lah = 5.30 = voor haar

Er is 5, dat is Genade, Licht en Leven, voor mij en voor hem en haar, want in de nacht en temidden van de duisternis, is er de opening van Licht, Leven en Genade voor eenieder die dit wil aanvaarden. Weliswaar nog verborgen in deze wereld die in duisternis ligt.

Deze Genade is er op grond van het volbrachte werk van de HEERE Jezus Christus. (*Romeinen 3:24; Galaten 1:6*)

De hee (ה) in de Bijbel, met getalswaarde 5, wijst op het nog verborgen Nieuwe Leven en op de Genade. Wijst op verlossing die van God afkomstig is.

David versloeg met zijn 5 gladde steentjes uit de beek de reus Goliath.
(*1 Samuël 17:40*)

Vredeoffer:

2 runderen, 5 rammen, 5 bokken, 5 eenjarige schapen. (*Numeri 7:17*)
Vrede heeft alles met genade en verlossing van doen. (*Romeinen 5:1 en 2*)

Wonderbare spijziging:

5 broden en 2 visjes waren voldoende voor 5000 mannen.
(*Johannes 6:9 en 13*)

Elizabeth verborg zich toen zij eindelijk zwanger was 5 maanden.
(*Lukas 1:24*)105